

Classe des Sciences humaines
Klasse voor Menswetenschappen

16.XI.2021

**“The Other Side of the Hill”: Understanding Great Power Politics
in the 21st century**

by

Sven BISCOP*

KEYWORDS. — Great Powers; Grand Strategy; European Union.

SUMMARY. — If China is rising, it must be seeking world domination. If Russia is declining, it must be plotting revenge. The United States, in turn, will surely not refrain from doing anything to maintain their dominance. And what about the European Union? A mere puppet of the US. Or worse, a cynical free rider on American military might which, behind a façade of lofty rhetoric on values, pursues only its own economic advantage. This is what a world that has been infected by rivalry looks like. But is this picture correct? Maintaining one world, in which all states can freely trade and invest, and cooperate to address global problems: this is the challenge for world politics in the first half of the 21st century. Predicting (cold) war is easy. One does not predict peace, though — one builds it.

TREFWOORDEN. — Grootmachten; Strategie; Europese Unie.

SAMENVATTING. — „*De andere kant van de heuvel*”: *grootmachtenpolitiek in de 21ste eeuw begrijpen*. — Als China aan het opkomen is, moet het zijn dat het naar de wereldheerschappij streeft. Als Rusland tanende is, broedt het zeker op wraak. De Verenigde Staten op hun beurt zullen natuurlijk nergens voor terugdeinzen om hun dominante positie te behouden. En de Europese Unie? Niet meer dan een marionet van de VS. Of erger, een cynische zwartrijder die zich verschuilt achter de Amerikaanse militaire macht en achter grootse retoriek over mensenrechten en democratie, maar eigenlijk gewoon het economisch eigenbelang vooropstelt. Zo ziet een wereld er uit die besmet is door rivaliteit. Maar klopt dit plaatje? Eén wereld behouden, waarin alle staten vrij zijn om te handelen en te investeren, en samenwerken om mondiale problemen aan te pakken: dat is de uitdaging voor de internationale politiek in de eerste helft van de 21ste eeuw. Een (koude) oorlog voorspellen is gemakkelijk. De vrede daarentegen voorspel je niet — die bouw je.

* Lid van de Academie.

If you wish to contact this author, please contact the secretariat of the Academy
contact_raos@kaowarsom.be