

BROUWER (DE) (*Gustaaf*), Jezuïet-Missionaris (Denderbelle, 23.3.1873 - Lemfu, 8.11.1910).

Gustaaf De Brouwer trad op twee en twintig-jarigen leeftijd in het gezelschap van Jezus als Broeder. Na zijn noviciaat was hij gedurende drie jaar kostler te Brugge, en ging dan, als voorbereiding op zijn aanstaande vertrek naar de Missie, den timmerstiel leren te Drongen.

Den 13 Juli 1900 scheepde hij in onder de leiding van Pater Cus, en kwam den 11 Augustus te Kisantu aan. Gedurende acht jaren bewees hij er onschatbare diensten. Samen met broeder Oddon bouwde hij het nette kerkje van Sanda.

Van een kort rust in België maakte hij gebruik om zich in zijn vak te volmaken, en keerde den 5 Augustus 1906 naar de Kwangomissie terug. Vier jaar arbeidde hij te Kisantu en omliggende posten. Zijn laatste werk was de kerk van Lemfu. Alhoewel slechts acht en dertig jaar oud was zijn gezondheid fel ondermijnd. Voortdurende koortsen bemoeijlikten hem zijn taak, doch beletten hem niet de hoge ladders op te klimmen en de metsers en timmerlieden leiding te geven. Om den vooruitgang van den bouw niet te vertragen, verlangde hij voorlopig geen rust te nemen. Met Allerheiligen had hij het geluk de H. Mis in zijn nieuwe kerk bij te wonen. Hij was echter zeer vermoeid. Den 6 November had hij een hematurie en overleed twee dagen later, den 8 November 1910.

7 novembre 1947.

H. Bailleul, S.J.

Litterae annuae provinciae belgicae societatis Jesu, Wetteren, 1922, pp. 318-319. — Janssens et Cateaux, *Missionnaires belges au Congo*, Anvers, 1912, pp. 329-330. — *Ntetembo*, etc., Kisantu, 1910. — *Missions belges de la Compagnie de Jésus*, 1911, p. 37.