

HERT (DE) (*Frans*), Jezuiet-Missionnaris (Antwerpen, 20.7.1857-Nuwara Eliya, Ceylon, 2.11.1909).

Trad op achttienjarigen leeftijd in het gezelschap van Jezus en werd den 9 September 1899 priester gewijd.

Na enkele jaren in België te hebben gewerkt, vertrok hij den 6 Juni 1894 naar de Kwangomissie, die onlangs aan de Jezuieten was toevertrouwd.

Den 28 Juni bereikte de boot Banana, doch liep 's anderendaags vast op een zandbank in het zicht van de stad Boma. Eerst den 17 Juli geraakte zij los en legde denzelfden dag te Matadi aan. Van hieruit begon een lange tocht, twee en zestig kilometer per spoor, dan de rest te voet tot Kimwenza, dicht bij Leopoldstad gelegen. Den 10 Augustus kwamen ze aan.

Pater De Hert werd er met de zorg voor de kinderen der schoolkolonie belast en met het bezoeken der omliggende dorpen. Vanaf de maand October tekende hij nauwkeurig alle meteorologische waarnemingen op, die hij met zijn enkele instrumenten kon verrichten. Zijn opgaven werden reeds in 1895 benuttigd in de *Revue des questions scientifiques*.

In 1896 publiceerde hij de opnamen der zes eerste maanden in een bijvoegsel aan het *Bulletin mensuel de l'Observatoire royal de Belgique*. Twee jaar later lieten Lancaster en Meuleman een overzicht en een bespreking zijner waarnemingen verschijnen in het *Compte rendu du Congrès national d'Hygiène et de Climatologie médicale de la Belgique et du Congo*.

Vanaf zijn aankomst in de kolonie leed de missionnaris veel aan de ogen. In Juni 1895 vond men het raadzaam hem naar Neder-Kongo te sturen; doch noch de verandering van lucht, noch de angewende geneesmiddelen brachten beternis. Op het einde van het jaar was hij verplicht naar Europa af te reizen. Hier knapte hij vlug op, et maakte het zo goed, dat hij na een verblijf van vijf maanden opnieuw mocht inschepen.

Den 25 Juli 1896 was hij terug te Kimwenza. Kort daarop werd hij procurator der missie en vestigde zich te Kisantu, waar hij op de post en in den omtrek ook wat aan apostolaat kon doen. Op een zijner reizen werd hij overvallen door een zware koorts, weldra gevolgd door een hematurie. De geneesheren raadden hem aan naar het vaderland terug te keren, en den 19 Juni 1897 verliet hij Kisantu.

P. De Hert werkte nog vier jaar in België, en reisde dan naar de missie van Ceylon. Op dit eiland met zijn zachte zeeklimaat hoefde hij niet voor zijn gezondheid te vrezen. Hij stierf te Nuwara Eliya den tweeden November 1909 ten gevolge van een steek van een giftige vlieg.

7 novembre 1947.

H. Bailleul, S.J.

Litterae Annuae Provincias belgicas Societatis Jesu, 1908-1912, pp. 292-294. — Précis historiques, 1894, 1896, 1897. — Missions belges de la Compagnie de Jésus, 1901, p. 65; 1902, 1905, 1909. — Janssens et Gâteaux, Missionnaires belges au Congo, pp. 331-332.