

BIESEN (VAN DEN) (Jozef), Missionaris
(Ginneken, 11.3.1869-Usumbura, 15.1.1898).

Hij behoorde tot de Congregatie van de Witte Paters, missionarissen van Afrika.

Op 12 Augustus 1895, vertrok hij als missionaris naar de Onafhankelijke Congostaat. In gezelschap van E. P. Van der Burgt begeeft hij zich op 30 Juni 1896 naar Urundi. Bij hun aankomst te Muyaga worden zij verplicht, gezien de onzekere toestand in die streek, naar het zuiden uit te wijken. Over Uha komen zij uiteindelijk te Ujiji aan. Van hieruit keerden zij voor de tweede maal naar Urundi terug en stichtten er een nieuwe missiepost te Usumbura (26 November 1896). E. P. Van den Biesen overleed te Usumbura op 11 Januari 1898, ingevolge hematurie.

De missiepost te Usumbura, welke hij samen met E. P. Van der Burgt gesticht had, werd op 1 Februari 1898 opgegeven.

29 September 1948.
A. Verlinden.

Annuaire des Missions Catholiques au Congo Belge, 1935, pp. 72, 397. — *Grands Lacs*, 1940, p. 470.