

**BOYE** (*Hans - Albert*), Scheepskapitein eerste klas (Marstal, Denemarken, 25.11.1848). Zoon van Albert en Rasmussen, Anna.

Na de lessen van de Marineschool te Marstal gevolgd te hebben, scheepte hij op 7 Augustus 1867 in, als matroos aan boord van de *s/s Hardou*. Op 12 September 1868 werd Boye als onderofficier aangeworven bij de Marine der Verenigde Staten. Hij werd op 1 Maart 1871 kommandant op een der schepen van het huis « Dreyfus Gebroeders » in wiens dienst hij bleef tot op 2 Maart 1882.

Daarna heeft hij van 1 September 1882 tot 15 November 1885 het bevel gevoerd op verschillende Deense schepen. Op het ogenblik dat hij in dienst trad van de Onafhankelijke Congostaat was hij verbonden aan een scheepstimmerwerf.

Op 15 October 1886 vertrok hij uit Antwerpen met de *s/s Cabo Verde*. Bij zijn aankomst in Congo werd hij onmiddellijk aangeduid om het bevel te voeren op de « Heron ».

Dan werd hij op 20 December 1887 en 16 Mei 1888 achtereenvolgens bevelhebber benoemd van de havens van Banana en Boma.

Op 12 Juli 1888 werd hij tot hoofdstuurman van de Onafhankelijke Congostaat bevorderd en drie maanden later kreeg hij de graad van scheepskapitein tweede klas.

Dit ambt bleef hij uitoefenen tot hij op 18 Augustus 1889 inscheepte op de *s/s Adolphe Woerman* die hem weer naar Europa bracht.

Bij decreet van de Koning Soeverein van 8 Mei 1890 werd hij benoemd tot scheepskapitein eerste klas, en vertrok op 11 Mei 1890 voor de tweede maal naar Congo met de *s/s Kinsembo*. Doch hij werd teruggeroepen en zette op 21 Maart 1891 voet aan wal in Europa.

Plaats en datum van overlijden zijn onbekend.

29 April 1948.

R. Moris.