

BRAKEL (VAN DEN) (O.), in het geestelijke leven E. P. Conrad (Hilversum, 1879-Bamania, 12.3.1919).

Hij behoorde tot de orde der Paters Trappisten. Bij decreet van 28 Januari 1926 werden de leden van deze orde welke in Congo wensden te verblijven aan de Congregatie der Missionarissen van het Heilig Hart toegevoegd. Op 27 Januari 1912 vertrok hij als missionaris naar Belgisch-Congo. Hij werd voor de missie van Coquilhadstad aangewezen. Gedurende een zevental jaren wijdde hij zijne beste krachten aan de evangelisatie der inlanders.

Hij overleed te Bamania op 12 Maart 1919.

6 Juli 1948.
A. Verlinden.

Tribune congolaise, 5 juin 1919, p. 1. —
Annuaire des Missions catholiques au Congo belge, 1935, p. 407.