

BREUGELMANS (*François-Alois*), Eerste-Sergeant bij de Weermacht (Heyst-op-den-Berg, 31.12.1866-Nyangwe, 5.1.1894). Zoon van Charles-Augustin en Françoise Janssens.

Na zijn middelbare studien, werd hij op 22 Januari 1884 aangeworven bij het 6^o Linie-regiment, waar hij achtereenvolgens de graad van korporaal en dien van sergeant verkreeg.

Op 6 November 1892 vertrok sergeant Breugelmans met de s/s *Akassa* uit Antwerpen naar de Onafhankelijke Congostaat, waar hij bij zijn aankomst aangeduid werd voor het Lualaba gebied.

Toen Dhanis ten strijde trok tegen de machtige sultan Rumaliza, kreeg hij bevel samen met luitenant Lemery te Nyangwe te blijven om er de verschillende diensten van de arabische zone te verzekeren, en kon op 14 December 1892, de 5.000 fusiliers van Muni Kuwa en Muni Shabudu verhinderen zich bij hun verbondenen te voegen.

Op 5 Januari 1894 overleed hij te Nyangwe ten gevolge van hevige koorts, nadat hij een paar dagen te voren, op 1 Januari 1894, zijn bevordering tot eerste-sergeant bekomen had.

29 April 1948.
R. Moris.

Héros coloniaux morts pour la civilisation, blz. 148. — F. Masoin, *Histoire de l'Etat Indépendant du Congo*, vol. II, blz. 168.