

BURGH (VAN DER) (*Jan*), Missionaris der Witte Paters (Beek-en-Donck, 5.7.1863-Utrecht, 7.1.1923).

Hij vertrok op 6 Juni 1892 naar Midden Afrika. Tot 1896 verbleef hij achtereenvolgens te Msalaba en Ushiroambo (Unyanyembe).

Toen in 1895 de grenzen der Missies gewijzigd werden en Urundi de Unyanyembemissie ten deel viel stuurde de Overste, Pater Gerboin, later eerste Apostolisch Vicaris van deze missie, onmiddellijk twee missionarissen naar Urundi op verkenning om er tevens één of meer missieposten te stichten.

Deze twee verkenners-missionarissen waren Pater Van der Burght en Pater Van den Biesen. Zij vertrokken van uit het Oosten, door de bossen van het koninkrijk Uha, en kwamen in Juli 1896 aan de grens van Urundi.

Gezien de vreselijke verhalen verteld over de Baroendi, was het niet zonder enige aarzeling dat de Paters en de dragers de grens overschreden. Tot hun overgrote verwondering werden zij echter vol enthousiasme door de inlanders ontvangen.

Zij trokken verder in noord-westelijke richting tot aan de rivier Ruvubu, waar zij de missie Sint-Antonius stichtten.

Toen zij vernamen dat zij door Musabiko zouden aangevallen worden verlieten zij onverwijd de missiepost, waar zij bij gebrek aan dragers alles moesten achterlaten. De missionarissen marcheerden in zuidelijke richting om zo mogelijk een nieuwe post te stichten in Uha. Het was een moeilijke tocht, zonder tent, zonder kledij, door een streek die dun bevolkt was, daarbij kwam nog dat Pater Van den Biesen ziek werd, hij had zware koorts en er was geen drinkwater. Hierdoor zag Pater Van der Burght zich verplicht dragers te zoeken om zodoende Van den Biesen op een rieten draagbaar mede te nemen tot Ujdjidi.

Van daaruit trachten zij een tweede maal om vaste voet te krijgen, ditmaal beproeven zij het langs de Westkant. Zij vestigen zich te Buyenzi, post die uitgegroeid is tot een stad namelijk Usumbura.

In deze post, werd Pater Van den Biesen opnieuw ziek, hij overleed op het ogenblik dat een deel van de missiepost tengevolge van een onweer door brand verwoest werd. Bij gebrek aan personeel moest de missionering van Urundi nogmaals stop gezet worden.

Op 11 Februari, keert pater Van der Burght samen met de Paters Desoignies en Van de Wee terug naar Urundi en sticht de missiepost van Sint-Antonius in het midden van deze streek, namelijk te Mugeru.

Van der Burght verlaat Mugeru en keert op 22 October 1900 naar Europa terug. Na een kort verblijf in België reist hij opnieuw af naar Mugeru.

Op 11 Januari 1905, sticht hij de post Kanyinya en neemt er het bestuur van waar tot op 21 December 1908. Dan verlaat hij definitief Urundi.

Pater Van der Burght overleed te Utrecht op 7 Januari 1923.

Van hem verschenen volgende werken :

Éléments d'une grammaire Kirundi, Berlijn, 1902. — *Dictionnaire Français-Kirundi*, 's Hertogen-Bosch, 1903. — *Un grand peuple de l'Afrique*, 's Hertogen-Bosch, 1903.

12 November 1948.

R. Moris.

Mouvement géographique, 1874, bladz. 24. — *Annuaire des Missions catholiques au Congo*, 1935, bladz. 408.