

**CALSTER (VAN)** (*Auguste-Julien-Hippolyte-Gaston*), Kapitein-Kommandant, Districts-commissaris eerste klas (Aarschot, 30.3.1862-Banzystad, 20.5.1899). Zoon van Hippolyte en Peeters Josephina.

Op 1 November 1879 werd hij ingeschreven als leerling van de Militaire School. Na er de kursussen met vrucht gevolgd te hebben, werd hij op 28 December 1882 als onderluitenant naar de Oefenschool overgeplaatst. Van daaruit ging hij over naar het 6<sup>e</sup> Linierement waar hij op 8 Juli 1888 tot luitenant bevorderd werd.

Op 6 September 1892, vertrok Van Calster uit Antwerpen met de *s/s Lulu Bohlen* naar de Onafhankelijke Congostaat om er zijn functie van luitenant te gaan uitoefenen bij de Weermacht.

Hij kwam toe te Boma op 5 October 1892, en werd dadelijk naar Bangasso gezonden van waaruit hij een expeditie in noord-westelijke richting moest ondernemen.

In 1894 maakte Van Calster als adjunct van kommandant Hanolet deel uit van een nieuwe expeditie naar het noorden, naar de bekkens van de Chari (Tshad) en van de Bahr-el-Ghazal, waarover betwisting was ontstaan tussen Frankrijk en de Onafhankelijke Congo-staat.

Nadat de expeditie uit M'Bole vertrokken was kwam zij in de streek die fel beïnvloed was geworden door de Arabieren en waar zij door de fanatieke Dervichen met wantrouw en vijandigheid werd ontvangen, doch dank zij het loyaal optreden van Hanolet en de buitengewone tact door Van Calster aan de dag gelegd werden zij de toestand meester.

Alvorens Yango te verlaten en verder in noordelijke richting te gaan, gaf Hanolet aan Van Calster bevel eerst een verkenningstocht te maken naar het gebied der Waddas. Doch sedert deze stam op vijandelijke voet geleefd had met de troepen van Zieber, weigerden zij de Arabieren elke toegang tot hun streken.

Zo werd aan Van Calster en zijn manschappen de weg versperd omdat de inlanders

dachten dat het Arabieren waren. Ten einde bloedvergieten te vermijden keerde hij onverrichter zake naar Yango terug.

Intussen was luitenant Van Calster op 21 April 1894 tot hoofd van de Bakuma zone benoemd geworden.

Tijdens de expeditie Hanolet bereikte Van Calster, samen met Inver, M'Belle. De expeditieleider vervoegde hen enkele dagen nadien. Zij waren de eerste Belgen die zo ver naar het Noorden waren doorgedrongen.

Zijn juiste inlichtingen en de geographische coördinaten door hem bepaald lieten toe een nauwkeurige kaart van deze streken op te maken.

Op 2 Augustus 1895 nam zijn dienstterm een einde. Hij schepte in te Cabinda om naar het Europese vasteland weer te keren.

Bij zijn terugkeer nam hij opnieuw dienst bij het Belgisch leger en werd op 25 September 1896 tot Kapitein tweede klas bevorderd bij het 9<sup>e</sup> Linierement.

Op 6 Januari 1899 vertrok hij voor de tweede maal naar de Onafhankelijke Congo-staat nadat hij op 1 Januari van ditzelfde jaar zijn benoeming had gekregen van Kapitein-Kommandant en Districtscommissaris eerste klas.

Bij zijn aankomst te Boma op 1 Februari 1899 werd hij als Districtscommissaris naar het district Ubangi gezonden.

Op 20 Mei 1899 overleed deze verdienstelijke koloniaal te Banzystad ten gevolge van hevige koorts.

Aan Kapitein-Kommandant Van Calster werden, gedurende zijn koloniale loopbaan, volgende eervolle onderscheidingen toegekend :

op 13 September 1895, Dienstster; op 19 Mei 1897, Gouden medalje van de Koninklijke Orde van de Leeuw; op 1 April 1899, Ridder in de Koninklijke Orde van de Leeuw.

22 Juni 1948.  
R. Moris.

*Belgique coloniale*, 1896, bladz. 286. — *Belgique Militaire*, 1898, bladz. 740. — *Héros coloniaux morts pour la civilisation*, bladz. 190-191.