

HOOF (VAN) (*Jérôme*), Monseigneur-Apostolisch Vicaris van Buta (Weert-Nederland, 9.9.1871-Tongerloo, 4.7.1901).

Hij trad in 1888 in het klooster (Abdij van Tongerlo der Paters Premonstratenzer).

Hij maakte deel uit van de eerste karavaan die op 6 Juni 1898, onder de leiding van Mgr Deckers, aan boord van de *s/s Coomassie* de haven van Antwerpen verliet met bestemming naar de Onafhankelijke Congostaat. Zij kwamen op 4 September 1898 te Ibembo toe. Mgr Deckers werd tot Apostolisch Prefect van Buta aangesteld.

Het volgende jaar werd Mgr Deckers tot abt van de abdij van Tongerlo benoemd, in vervanging van Mgr Heylen die tot bisschop van Namen benoemd werd. Mgr Van Hoof werd tot opvolger van Mgr Deckers aangesteld (28 November 1899). Zijne koloniale loopbaan zou jammerlijk maar van korte duur zijn. Op 30 April 1901, keerde hij wegens ziekte naar België terug. Hij overleed in de abdij van Tongerlo op 4 Juli 1901, ingevolge hevige koorts en hematurie. Op 26 Juli 1901 werd hij als Apostolisch Prefect van Buta vervangen door Mgr Leon Derikx.

12 November 1949.
A. Verlinden.

Annuaire des Missions catholiques au Congo belge, 1935, pp. 243, 398. — D. Rinchon, *Les Missionnaires belges au Congo*, Bruxelles, 1931, p. 39. — *A nos Héros coloniaux morts pour la civilisation (1876-1908)*, pp. 250-251.