

485

HOUTE (VAN) (*Edmond*), Missionaris (Hamme-aan-Durme, 14.1.1890 - Wema, 20.10.1927). Zoon van Karel en van Geerinckx, Rosalie.

Hij behoorde tot de congregatie der Paters van het Heilig Hart. Zoon van een touwslager interesseerde hij zich bijzonder voor dit vak. Aldus leerde hij matten maken en weven. In 1925 vertrok hij als missionaris naar Belgisch-Congo. Bij zijne aankomst aldaar werd hij voor de missiepost te Mondombe aangewezen.

Aldaar vond hij de nodige vezels in grote hoeveelheid en hij leerde de negerjongens spinnen, matten maken en weven. Het beloofde een interessante industrie voor de negers te worden. Mgr. Van Goethem, Apostolisch Prefect te Coquilhatstad, stelde grote verwachtingen in de ijverige pater. Van Houte werd door de negers zeer bemind. Zijn verblijf in de Kolonie zou echter van korte duur zijn. In 1927 werd hij door ziekte overvallen (hematurie). Wanneer zijn gezondheidstoestand wat verbeterde, verlangde hij naar Boënde te worden overgebracht. Hij overleed op 20 October 1927 in de omgeving van Wema. Zijn stoffelijk overschot werd te Boënde ter aarde besteld.

18 November 1948.
A. Verlinden.

Annuaire des Missions catholiques au Congo belge, 1935, p. 410. — *Tribune congolaise*, 15 november 1927, p. 2.