

536

KINSCHOOT (VAN DEN) (*Marie-Joséphine*), Zuster van Liefde (Rijckevorsel, 18.2.1877-Sint-Truiden, 18.10.1905).

Van Den Kinschoot, Marie-Joséphine (in het geestelijk leven Zuster Erambert) behoorde tot de congregatie der Zusters van Liefde te Gent. Zij verliet op 1 September 1900 het Belgisch grondgebied met bestemming naar de Onafhankelijke Congostaat. Bij hare aankomst aldaar werd zij voor Sint-Trudon aangewezen. Met een buitengewone wilskracht verzorgde zij de slachtoffers van de slaapziekte. Overgeplaatst naar Luluabourg volbracht zij met dezelfde toewijding haar plicht van ziekenverpleegster, niettegenstaande een pijnlijke ziekte aan de benen. Wegens gezondheidsredenen keerde zij op 23 Juli 1905 naar België terug. Een drietal maanden nadien overleed zij te Sint-Truiden (19 October 1905).

7 Juni 1948.
A. Verlinden.