

STEGEN (VAN DER) (Marie-Joséphine), Zuster Amalia, bij de Zusters van Liefde van Gent (Wetteren, 28.2.1852-Gent, 28.6.1913).

Op 36-jarige leeftijd deed zij haar intrede bij de Zusters van Liefde van Gent; drie jaar nadien, op 7 December 1891, sloot zij zich aan bij de eerste karavaan der Zusters van Liefde die naar Congo vertrok. Deze missionarissen waren vertrokken ingevolge een oproep van de missionarissen van Scheut. De medewerking der Zusters was noodzakelijk voor het stichten van gelovige families.

Na een kort verblijf te Moanda, waar door de zusters een wezenhuis werd gesticht ten behoeve der kleine negerinnen aan de slavenhandelaars ontruikt, ging ze naar Kinkanda om er de zieke werklieden der Compagnie der Spoorwegen te gaan verzorgen.

Nadien werd zuster Amalia overste der missie van Nemloa benoemd.

Samen met nog enkele andere zusters vergezelde zij de eerwaarde pater De Deken naar Luluabourg, niettegenstaande de dokter haar, gezien haar gezondheidstoestand, op het moeilijke van deze expeditie had gewezen, doch moedig klonk haar antwoord : « Het zij zo, zo ik langs de baan sterf ».

Van Matadi vertrokken zij te voet naar Leopoldstad om dan, na een harde reis van zes weken, op 20 Januari 1894 te Luluabourg aan te komen.

Samen met de andere zusters werkt zij aan de evangelisatie der zwartjes en offert zij zich op voor het welzijn der inlanders. Gedurende de opstand der Batetelas moet zij de vlucht nemen en zodoende gedurende verscheidene dagen twaalf uren marcheren. Zo heeft zij in het hard labeur haar deel bijgedragen tot de huidige bloei van de missie door Pater Cambier gesticht.

In 1905 komt zij oververmoeid naar België weer, doch in 1907 vertrekt zij terug naar Kinkanda om er zich ten dienste te stellen der zieken. In April 1912 komt zij plotseling naar België weer op bevel van de dokter. Zuster Amalia overleed te Gent op 28 Juni 1913 als een voorbeeld van energie voor haar medezusters.

1 October 1948.
R. Moris.

Annuaire des Missions catholiques au Congo belge, 1935, bladz. 404. — *Mouvement anti-esclavagiste*, 1913, bladz. 121.