

887

**STRAETEN (VAN DER) (Camille)**, Missionaris van de Congregatie der Witte Paters (Eine, 18.5.1854-Mpala, 20.6.1891).

Hij is de eerste Witte Pater van Belgische nationaliteit die naar de Kolonie vertrok.

Op 10 Mei 1887, vertrok hij naar Midden-Afrika. Hij kwam te Karema aan op 15 Januari 1888. In Augustus van hetzelfde jaar hielp hij de missiepost Kirando (Ufipa) stichten. Vandaar werd hij overgeplaatst naar Mrumbi (verblijf van Kapitein Joubert) en nadien aangeduid om te Mpala te gaan missioneren.

Hij overleed in deze post op 20 Juni 1891.

November 1948.

E. Moris.

*Annuaire des Missions catholiques au Congo belge*, 1935, bladz. 395. — D. Rinchon, *Les Missions belges au Congo*, bladz. 12. — *Héros coloniaux morts pour la civilisation*, bladz. 239.