

**WIELEN (VAN DER) (Henri-Jean)**, Officier bij de Rijksmacht Antwerpen, 3.8.1870-Katwe, 28.4.1897). Zoon van Jean-Corneille en Peerboom, Adrienne-Wilhelmine-Leonore.

Op 5 Februari 1887, werd hij aangeworven bij het 7<sup>e</sup> linieregiment, waar hij op 1 April 1887 tot korporaal bevorderd werd en op 5 Juli 1888 tot Sergeant.

Op 15 December 1890, werd hij toegelaten tot de Militaire School, van waar hij op 26 Maart 1893, na geslaagd te zijn in het examen, als onder-luitenant naar het 12<sup>e</sup> linieregiment overgeplaatst werd.

Op 6 Maart 1895, scheepste hij in te Antwerpen op de *s/s Eduard Bohlen*, als onder-luitenant bij de Rijksmacht van de Onafhankelijke Congostaat.

Dadelijk na zijn aankomst te Boma op 1 April 1895, werd hij voor de arabische zone aangeduid, waar hij deel nam aan de strijd tegen de Arabieren.

Nadat de slag bij het Tanganika Meer geëindigd was met een nederlaag der arabische machten moesten de sterke vijandelijke horden, die gevlucht waren naar het Ituri-gebied ten noord-westen van de Falls, nog verslagen worden. Onder Lothaire trekt Vander Wiele mee stroomopwaarts de Ituri om de versterkte vesting der Arabieren te Makala aan te vallen.

Tijdens de campagne tegen de Arabieren heeft hij gedeeltelijk zijn leven te danken gehad aan Eerwaarde Pater Achte, die Malumba, wiens gevangene hij was, een verkeerde baan op stuurde om Vander Wiele te gaan vermoorden.

Nadat de strijd tegen de Arabieren definitief een einde had genomen kreeg hij het bevel te voeren over Beni.

Op 1 Januari 1896, werd hij tot luitenant bevorderd.

Hij overleed in het Engelse fort van Katwe op 28 April 1897 tengevolge van dysenterie.

1 October 1948.  
R. Moris.

*Bulletin de l'Association des Vétérans coloniaux*, juillet 1938, bladz. 8. — *Mouvement géographique*, 1897, bladz. 453. — *Héros coloniaux morts pour la civilisation*, bladz. 150-152.