

ACKER (VAN) (*August*), Missionaris van Afrika (Witte Paters) (Dentergem, 28.3.1867-Albertstad, 24.1.1939).

Na zijn humaniora-studies in het klein seminarie St-Eugène te Algiers geëindigd te hebben, werd hij priester gewijd te Carthago, op 19 Mei 1895.

Dadelijk vertrok hij als missionaris naar Belgisch-Congo, op 12 Juni 1895, via Nyassaland. Zijn karavaan bracht de eerste Witte Zusters naar Boudewijnstad.

Pater A. Van Acker hielp tot de stichting van de Lusaka-missie, in Mei 1896. Hij werd aldaar overste in 1898, en, in 1906, afgevaardigde naar het algemeen kapitel, te Maison Carrée.

Hij ging naar Congo terug op 24 Januari 1907. Hetzelfde jaar werd hij overste te Mirambo (Brugge St-Donas) om later, op 21 Juli 1910, deze missie over te brengen naar Sola (Bangu-Bangu).

Zijn missiewerk vervulde hij nog te Mpala (1921) en te Lusaka (1924) vóór hij zijn tweede verblijf in België doorbracht.

Terug naar Congo in 1926, werd hij leraar op het klein seminarie te Lusaka, tot in 1935.

Na een derde verblijf in België, missioneerde hij weer te Lusaka (1936) en te Mpala (1937), door de inlanders overal bemind om zijn eenvoud en zijn vriendelijkheid.

Hij overleed te Albertstad op 24 Januari 1939, aan hartkwaal.

Flink kenner van de Tabwa-taal was hij opsteller van het *Dictionnaire Kitabwa-Français et Français-Kitabwa*, *Annales du Musée de Tervueren*, 1907, waarvan de eerste opvatting en gegevens aan Pater De Beerst en de eerste missionarissen van Mpala te danken zijn.

14 Juli 1951.

Pater M. Vanneste.