

5

**ACKER (VAN) (Gustaaf-Achiel)**, Missionaris van Afrika (Witte Paters) (Brugge, 5.11.1868-Boudewijnstad, 18.11.1904).

Na zijn humaniora-studies op het St-Lodewijkscollege te Brugge voleindigd te hebben, werd hij priester gewijd te Carthago, op 13 Mei 1894.

Wanneer hij, op 15 Augustus 1894, met bestemming naar Boudewijnstad, inscheepte, was hij de eerste Brugse Witte Pater die naar Congo vertrok.

Hij missioneerde te Mpala, in 1894, te Lusaka, te Boudewijnstad.

Pater G. Van Acker was een onvermoeibaar missionaris, vol toewijding en levenslust. Niet alleen stichtte hij de missies van Luisi (Juli 1899), Lukulu (9 Juni 1900) in Urua, en bereidde hij de stichting van Kasongo (Maniema) en Sola (Bangu-Bangu) voor, maar hij deed ook verschillende verkenningsreizen naar het Moëromeer met Mgr Roelens, in 1895; in Urua (Baluba) in 1898 en 1900; in Maniema in 1902.

Hij overleed te Boudewijnstad op 18 November 1904.

Goed kenner van de inlandse taal, schreef hij schoolboekjes in de Swahili-taal. Van zijn hand zijn ook:

1° *Een Vlaamsch Geloofszending bij de Baloba's*, De Meester, Roeselare, 1901. Geestig en diep-aangrijpend verhaal van zijn verkenningsreizen.

2° *Katoeloe, de Haas, Annalen der Witte Paters*, 1907-1908 en 1937-1938. Een dierenepos der Batabwa, vol luim en levendigheid.

14 Juli 1951.  
Pater M. Vanneste.