

HEUSCH (de) (*Odilon-François-Florent-Adrien*) (baron), Officier der Weermacht van de Onafhankelijke Congostaat (Dendermonde, 29.8.1869-Okela, 17.11.1893). Zoon van Odilon en van Letot, Maria.

Na op 4 Januari 1888 tot de Militaire School toegelaten te zijn geworden, bekwam hij op 4 Januari 1890 de benoeming van onderluitenant en werd hij voor het 7de linieregiment aangevoerd. In deze laatste hoedanigheid bekwam hij op 3 September 1890 zijn overplaatsing naar de Weermacht van de Onafhankelijke Congostaat. Bij zijn aankomst te Boma werd hij voor het district van de Lualaba aangeduid. Wegens zijne grote bedrijvigheid en werklust werd hij op 1 Februari 1893 tot luitenant bevorderd, nadat hij reeds sedert 10 September 1892 tot postoverste aangesteld werd. Ook tijdens de Arabische veldtocht van 1891 tot 1895, aangevoerd door commandant Dhanis, deed hij zich gelden. Op 14 Augustus 1893 verliet hij, samen met luitenant Cerckel, Lusambo om zich naar Kabinda te begeven. Luitenant de Heusch voerde het bevel over de voorpost van de expeditie naar de Katanga, terwijl laatstgenoemde, zich als verbindingspost diende te vestigen. Op 20 October daarop vestigde kapitein Wouters, samen met 80 manschappen, zich te Mwana Kwanga, terwijl de Heusch te Nteloï positie nam. Enkele dagen nadien komt Bwana-Nzige met versterking uit Kabambare opdagen en belette aldus de Arabieren naar de Lulindi op te rukken. Op 16 November 1893 trokken de Arabieren zich terug en de troepen van de Onafhankelijke Congostaat vestigden zich te Mwana-Kwango. Onder het bevel van kapitein Wouters en van luitenanten Doorne, de Heusch en Hambursin, nam een groep van 700 fuseliers opnieuw contact met de vijand. Luitenant Doorne voerde het bevel over de voorpost en wist tot op 200 meter van de arabische boma van Okela door te dringen. De manschappen dezer bezetting waren hierdoor ten zeerste verrast en trokken zich in hunne loopgraven terug, alwaar zij aanhoudend door de Baluba (inlanders) van luitenant Doorne aangevallen werden. Luitenant de Heusch viel in tegengestelde richting de boma aan en bij het zien van de vlucht der manschappen verzocht hij om versterking om de boma binnen te dringen. Op het ogenblik dat hij samen met zijn manschappen de versterking wilde innemen werd hij dodelijk gekwetst en het grootste gedeelte zijner manschappen sloeg aanstonds op de vlucht.

Ingevolge de opgelopen verwondingen overleed hij te Okela op 17 November 1893.

23 Juli 1951.
A. Verlinden.

Registre matricule n° 628. — *A nos Héros coloniaux morts pour la civilisation*, blz. 137, 145, 146, 149 en 233. — *Bull. de l'Ass. des Vétérans colon.*, Jan. 1931, blz. 16 en 17. — *Exp. belge*, 1911, blz. 632 en 672. — S. L. Hinde, *La Chute de la domination arabe*, Falck, Brux., blz. 41, 58, 63, 65 en 66. — H. Depester, *Les pionniers belges au Congo*, Éd. Duculot Tamines, 1927, blz. 72.