

VERMEULEN (*Eugène - Adrien - François - Marie-Alphonse*, in het geestelijk leven Kanunnik *Englebert*), Kanunnik der Paters Praemonstratensers (Ukkel, 8.9.1871-Ibembo, 18.6.1899).

Na schitterende middelbare studiën in het college van Onze Lieve Vrouw te Antwerpen, werd hij op 15 October 1890 in de Abdij van Tongerlo opgenomen. Nadat hij hier op 15 October de kloostergeloften afgelegd had, werd hij op 21 Maart 1896 tot priester gewijd. Vast besloten voor de missiearbeid naar Congo te vertrekken bereide hij zich verder voor om de zware taak, die hij op zich had genomen, naar beste krachten te kunnen vervullen. Ondertussen bekleedde hij in de abdij de post van ceremoniemeester, om daarna vicaris te worden te Oosterhout. Begin 1899 was het hem dan eindelijk toegelaten naar de verre missies te vertrekken om er de volle maat van zijn krachten te kunnen geven. Op 6 Februari 1899 vertrok hij in gezelschap van Kanunnik Van Genechten naar de Onafhankelijke Congostaat. Bij zijn aankomst aldaar werd hij voor de missiepost van Ibembo aangeduid. Op 28 April kwam hij er toe en zette zich dadelijk aan de arbeid. Geen inspanning was hem te veel, geen offer te zwaar, en gedurende verscheidene maanden wijdde hij dan ook zijn beste krachten aan de evangelisatie der inlanders. Doch het klimaat en de tropische ziekten ondermijnden zijn gezondheid en deden hem bezwijken voor de lasten van zijn missietaak. Begin Juni van hetzelfde jaar werd hij ernstig ziek en zijn uitgeput gestel bezweek nog de 18^e van dezelfde maand te Ibembo, waardoor te vroeg een einde gesteld werd aan een veelbelovende missieloopbaan.

In het missie maandblad *Het H. Missieoffer* schreef hij zijn reisindrukken neer.

11 Juni 1951.

M. Coosemans en A. Verlinden.

Annuaire des mission cath. au Congo Belge, 1935, blz. 397. — *Onze Kongo*, 1913, blz. 131. — D. Rinchon, *Missionn. belge au Congo*, Brux., 1931, blz. 40. — *A nos Héros coloniaux morts pour la civilisation*, blz. 251, 269 en 291. — Archieven der Norbertijnen van Tongerlo.