

**VERSCHULDEN** (*Jean-Baptiste-Odilon*),  
Officier bij de Weermacht (Aalst, 22.3.1866-  
Luik, 18.8.1931). Zoon van Pierre en van Eve-  
raert, Octavie.

Verschelden werd op 3 Januari 1883 bij het 14<sup>e</sup> linieregiment aangeworven. Op 27 Maart 1888 werd hij tot onderluitenant benoemd en naar het 6<sup>e</sup> linieregiment overgeplaatst. Ongeveer twee jaar later, op 5 Januari 1890, trad hij in dienst van de Weermacht voor de Onafhankelijke Congostaat. Hij scheepte op 7 Januari daarop te Anwerpen in met bestemming naar Boma. Enkele dagen na zijn aankomst te Boma, op 21 Februari 1890, werd hij tot onderluitenant van de Weermacht benoemd. Vervolgens werd hij ter beschikking van de commandant van de Weermacht gesteld. In September van hetzelfde jaar werd hij als adjunct van de expeditie naar de Kwango aangesteld, die onder de leiding van luitenant Dhanis stond. Tijdens deze expeditie was hij voornamelijk met de bevoorrading der troepen belast. Op 12 November 1890 werd hij te Kasongo-Lunda gedetacheerd. Nadien werd hij op 4 Mei en 28 September 1891 respectievelijk als postoverste te Popakabaka en te Kasongo aangesteld. Op 27 November daarop werd hij tot luitenant bevorderd. In April 1892 kwamen de inlanders openlijk in opstand, en Muene Putu Kasongo, inlands stamhoofd, wilde de blanken van zijn grondgebied verdrijven. Na een geweldig gevecht tegen ongeveer 1.500 inlanders, waren de blanken verplicht Kasongo-Lunda te ontrenten en zich tot Popakabaka terug te trekken. In de loop van deze gevechten hadden zij gevoelige verliezen aan manschappen geleden. Luitenant Beirlaen kwam echter spoedig aan met een versterking die een grote weerslag had op het moreel der zwarten. De meeste onder hen werden door paniek aangegrepen en einde October 1892 was alle weerstand gebroken. Verschelden werd op 18 November 1892 voor de tweede maal als postoverste te Kasongo-Lunda aangesteld. Op Mei 1893 werd hij tot kapitein bevorderd. Hij scheepte op 5 Juni daarop te Boma in en keerde met verlof naar België terug. Na een verblijf van ongeveer zes maanden alhier keerde hij op 6 Januari 1894 naar Boma terug. De dag van zijn vertrek werd hij tot kapitein-commandant benoemd. Op 26 Maart 1894 nam hij deel aan de gevechten van Muene-Kundi en werd hij tot postoverste van deze localiteit aangewezen. Vervolgens werd hij respectievelijk aangesteld het bevel over het district van Oost-Kwango en de 7de Compagnie van de Weermacht te voeren. Van 18 October af tot 29 December 1895 werd hij met een opdracht te Tumba Mani belast. Op 1 Juni 1896 werd hij tot kapitein-commandant 1ste klasse bevorderd. Hij keerde op 27 November 1896 definitief naar België terug.

Voor bewezen diensten aan de Onafhankelijke Congostaat werden hem de volgende eretekens en eervolle onderscheidingen toegekend:

Dienstster met twee strepen, ridder in de Koninklijke Orde van de Leeuw, Herinneringsmedaille van Congo.

16 Januari 1950.  
A. Verlinden.