

BELLEFROID (*François-Eugène*), Onderofficier bij de Weermacht (Gotem, 15.5.1869 — Coquilhatstad, 20.6.1897). Zoon van Leonard en van Thys, Maria.

Op zeventienjarige leeftijd liet deze landbouwerszoon zich aanwerven bij het 6de Linie-regiment. Hij bracht het er tot sergeant-majoor (1 april 1893). Op 6 augustus 1895 scheidde hij te Antwerpen in als sergeant bij de Weermacht. Bij zijn aankomst te Boma werd hij aangeduid voor het Evenaarsdistrikt en bereikte Coquilhatstad op 28 oktober 1895. Op 13 april 1896 werd Bellefroid het bevel opgedragen over de post Bikoro op het Tumba-meer. Achtereenvolgens werd hij dan bevorderd tot eerste sergeant (25 mei 1896) en tot sergeant-majoor (1 maart 1897). De 9de maart 1897 keerde Bellefroid terug naar Coquilhatstad. Kort daarop (19 maart 1897) ging hij op expeditie in de streek van de Busira-rivier die de wateren afvoert van een ongezonde, doch rijke rubberstreek. Op 15 juni naar Coquilhatstad teruggekomen, overleed Bellefroid er aan hematurie (20 juni 1897).

In zijn geboortedorp Gotem werd een gedenkplaat aangebracht aan de ingang van de kerk.

6 februari 1953.
M. Luwel.

Le Mouvement Géographique, 1895, kol. 202. —
A nos Héros coloniaux morts pour la Civilisation,
pp. 254, 276, 280. — M. Luwel, *De Limburgers in
Congo*, Hasselt, 1952, pp. 44-45.