

**BOGAERT (VANDEN)** (*Pierre-Joseph*),  
Officier van het Belgisch Leger, belast met een  
speciale opdracht in de Congo Vrijstaat (Ant-  
werpen, 17.2.1829 — Leuven, 2.10.1909). Zoon  
van Pierre Cornille en van Krüger, Anne-  
Marie.

Op 7 mei 1845, nam hij als vrijwilliger  
dienst bij het regiment der Genietroepen. In-  
gevolge zijn buitengewone werklust en zijn  
nauwgezetheid, geen enkele inspanning was  
hem te zwaar, maakte hij ras flinke vorderin-  
gen. Bij koninklijk besluit van 24 juni 1853  
werd hij tot onderluitenant bevorderd. Onge-  
veer vier jaar later, namelijk op 21 juli 1857,  
werd hij tot luitenant benoemd. Nadat hij op  
29 mei 1859 aangewezen werd voor de generale  
staf van de genie en hij aangesteld werd als  
adjunkt van de commandant van het kamp  
van Beverlo, bekwam hij op 6 augustus 1861  
de bevordering tot tweede-kapitein 2<sup>e</sup> klasse.  
Op 22 september 1865 werd hij tot adjudant  
van de directeur der versterkingen bij de 3<sup>e</sup>  
territoriale divisie aangewezen. Bij koninklijk  
besluit van 18 februari 1866 werd hij tot  
eerste kapitein benoemd en op 17 augustus  
1872 werd hij als commandant der Genie-  
troepen te Diest aangesteld. Nadat hij op 26  
december 1874 tot majoor werd bevorderd,  
werd hij op 26 april 1880 aan het Carthogra-  
fisch Instituut van het Leger verbonden.  
Op 1 augustus van hetzelfde jaar werd hij met  
een speciale zending belast door Stanley. Hij  
bezocht verschillende posten in de westelijke  
kuststreek van Afrika. Volgens de richtlij-  
nen hem door Stanley verstrekt, zorgde hij  
voor de inrichting der diensten in de ver-  
schillende posten dezer streek. Tijdens zijn  
verblijf in Afrika werd hij op 12 januari 1881  
tot luitenant-kolonel bevorderd. Na het vol-  
brengen zijner zending keerde hij op 1 mei  
1881 naar België terug. Na zijn terugkomst  
werd hij ondermeer als commandant der Genie-  
troepen te Dendermonde en te Antwerpen aan-  
gesteld.

Hij overleed te Leuven op 2 oktober 1909.  
Voor zijn moed en zijn opoffering welke hij op  
26 maart 1865 aan de dag legde, bij de brand  
aan het militaire arsenaal te Oostende, bekwam  
hij op 15 september 1865 de medaille van  
1<sup>ste</sup> klasse van moed en opoffering.

Vanden Bogaert was ridder en officier in de  
Leopoldsorde (1 januari 1868 en 14 november  
1884). Bovendien was hij houder van het  
militair kruis (25 maart 1885) en van de Herin-  
neringsmedaille van Z. M. Leopold II (4 de-  
cember 1905).

3 maart 1953.  
A. Verlinden.