

BOUMANS (*Joseph*), Missionaris van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Ubachsberg-Nederlands Limburg, 19.3.1876 — Esschen, 26.11.1939).

Na het voleindigen zijner middelbare studiën van de hogere graad, deed hij met goed gevolg theologische en filosofische studies aan het studiehuis van de missies van Scheut.

Op 29 augustus 1901 vertrok hij als missionaris naar de Onafhankelijke Congostaat. Gedurende een drietal jaren wijdde hij aldaar zijn beste krachten aan de evangelisatie van de inlandse bevolking. Wegens gezondheidsredenen keerde hij in maart 1905 naar zijn vaderland terug. Na een verblijf van ongeveer achttien maanden alhier keerde hij op 20 september 1906 voor de tweede maal naar onze kolonie terug. Tijdens zijn tweede verblijf in de missies, werd hij als adjunkt en vervolgens als rector van de katholieke missie te Moanda aangesteld. Op 19 maart 1909 keerde hij naar België terug.

Door de missies ten zeerste aangetrokken, vertrok hij in 1922 als missionaris naar de Philipijnse eilanden.

Hij overleed te Esschen, op 26 november 1939, in de ouderdom van 63 jaar.

13 februari 1954.
A. Verlinden.

Annuaire des Missions catholiques au Congo belge et au Ruanda-Urundi, 1949, biz. 648.