

454

KASTEREN (VAN) (*Joseph*), Priestermissionaris (Turnhout, 31.3.1887 — Brugge, 14.12.1936).

Van Kasteren trad in de Orde van het Onbevlekt Hart van Maria, beter gekend onder de benaming van « Paters Scheutisten ». Deze orde werd door de Eerwaarde Heer (abbé) Verbist Théophile in 1862 opgericht te Scheut (Anderlecht-Brussel). Zij had als hoofddoel het geloof bij de inlanders onzer kolonie en van de andere missiegebieden in te planten. Op 23 januari 1915 vertrok hij uit Liverpool (Engeland) met bestemming naar Boma. Bij zijn aankomst aldaar werd hij voor het apostolisch vicariaat van de Opper-Kasai aangewezen. Gedurende zijn eerste termijn in de overzeese gebieden, namelijk tot januari 1929, was hij onder andere werkzaam als leraar, als adjunct-directeur en als directeur der missiescholen (onderwijs voor inlanders) te Demba, te Kazenze en te Luluaburg St-Jozef. In december 1929 keerde hij een tweede maal naar onze kolonie terug. Wegens ziekte was hij op 10 november 1936 verplicht naar België terug te keren. Hij overleed te Brugge op 14 december 1936, enkele dagen na zijn terugkomst.

18 mei 1953.
A. Verlinden.

Tribune congolaise van 30 december 1936, blz. 2. — *Annuaire des Missions catholiques au Congo belge et au Ruanda-Urundi*, 1949, blz. 644.