

KELLENS (*Anatole - Jean - Marie - Philomène*). Bediende bij het C. S. K. (Hasselt, 12.4.1876 — Kasabi, 11.3.1902). Zoon van Karel Laurentius en van Groenen, Maria-Lambertina.

A. Kellens, zoon van een handelaar, werd na zijn middelbare studiën, typograaf. Als militiaan werd hij ten jare 1896 bij het 2^e Lansiers ingelijfd. Op 28 september 1900 verliet hij het leger met onbepaald verlof en hernam zijn eerste beroep. Hij vertrok uit Antwerpen op 2 januari 1902, in dienst van het « Comité Spécial du Katanga », als adjunct voor de sector Lomami. In Congo werd hem de opdracht aangeduid de posten Lusambo en Kabinda door een transportroute te verbinden. Hij bereikte Pania Mutombo, waar de Sankuru onbevaarbaar wordt. Op de terugkeer naar Kabinda werd Kellens plots aangegrepen door een kwaadaardige koorts en de dood trad zeer vlug in te Kasabi, op 11 maart 1902. In 1932 werd het stoffelijk overschot van A. Kellens, samen met dit van twee andere pioniers, die eveneens in de brousse begraven lagen, bijgezet in een grafkelder te Pania Mutombo.

Februari 1953.

M. Luwel.

Le Mouvement Géographique, 1901, kol. 681. — *La Belgique Coloniale*, 1901, p. 620. — *A nos Héros coloniaux*, pp. 261, 276, 281. — *Bulletin mensuel de l'Association des Vétérans coloniaux*, 1932, oct. 1932, pp. 4-5. — M. Luwel, *De Limburgers in Congo*, Hasselt, 1952, pp. 124-125.