

475

LANGHE (DE) (*Henri*, in 't geestelijk leven Broeder *Benoit*), Missionaris (Turnhout, 31.4.1867—op zee, 10.6.1920).

Behorend tot de orde der paters trappisten vertrok hij met het eerste contingent dezer orde naar de Onafhankelijke Congostaat, op 6 april 1894. Dit contingent bevatte onder andere: Don Peeters Nicolas, eerste priester der paters trappisten in de kolonie, en de E. Br. Delanghe, Cockx, Paul en Dejongh, Stanislas. Bij hun aankomst te Boma trokken zij verder op en trachtten zich te Dembo (Beneden-Congo) te vestigen. Op zoek naar vruchtbare gronden troffen wij ze een weinig later te Banania op de Ruki (district van de Evenaar) aan. Zij installeerden zich aldaar in een hut die door een der inlandse hoofden ter hunner beschikking werd gesteld. Gedurende verscheidene jaren wijdde hij zijn beste krachten aan de evangelisatie der inlanders. Hij overleed op 10 juni 1920 tijdens zijn terugkeer naar België.

28 januari 1952.
A. Verlinden.

A nos héros coloniaux morts pour la civilisation, blz. 247. — D. Rinchon, *Les missionnaires belges au Congo*, Brux., 1931, blz. 32. — *Onze Kongo* van 20 juni 1910, blz. 41. — *Annuaire des missions catholiques au Congo belge*, uitgave 1935, blz. 407.