

MADOU (*Modeste-Thomas*), Lekebroeder van de Dominikaner-Orde. Bekend onder de kloosternaam Broeder Jozef (Izegem, 26.2.1890 — Niangara, 29.4.1941).

Op achtentwintigjarigen leeftijd trad hij de Orde binnen, te La Sarte, nadat hij als onderwijzer verscheidene jaren werkzaam was als leraar in de voorbereidende klassen van het Sint-Michiels-College te Brussel. In 1924 vertrekt hij naar de Missie van de Paters Dominikanen te Niangara (Uele), waar hij gedurende meer dan zeven jaren zal verblijven en onder de onmiddellijke leiding van de gekende P. Lotar (zijn lokale Overste) echt pionierswerk zal verrichten inzake oprichting en uitbreiding van het lager en normaal onderwijs in het Vicariaat.

In 1925 begint hij met 15 leerlingen, in 1926 heeft hij er 80, in 1927 werkt hij met twee zwarte leerkrachten, door hem methodisch opgeleid, en heeft hij 125 studenten. In 1928 bereikt het getal leerlingen 228; in datzelfde jaar begint hij een normale sectie, met 30 leerlingen; die normale sectie zal uitgroeien tot de alom gewaardeerde Normaalschool van Niangara, die aan heel het Apostolisch Vicariaat zijn talrijke en zeer flinke onderwijzers zal bezorgen.

Vanaf 1930 werden door Broeder Jozef de twee eerste leesboekjes uitgegeven: «*Buku na Kutanga Bangala na Uele*»: die twee boekjes waren een model-handboek, die, na twintig jaren, nog steeds worden gebruikt en herdrukt, zonder veel wijziging, omdat het meesterwerkjes leken inzake methode en praktische opvatting van het onderwijs voor de inlandse studenten.

In 1931 werd hij gestuurd naar de lagere school van Amadi en in 1932 naar die van Duru, waar hij telkens de scholen op peil bracht; in 1934 werd een Klein Seminarie geopend te Dungu; daar zou onze fijne Broeder Jozef de zeven laatste jaren van zijn onderwijzerstalent ten beste geven aan de klein-seminaristen.

Toen, in 1932, Broeder Jozef naar de lagere school werd gezonden van de Missie van Duru, schreef Monseigneur Lagae: «*Ik stuur u den besten onderwijzer van heel het Vicariaat*». Br. Madou heeft aan het onderwijs in heel Uele zeer grote diensten bewezen en blijft bij zijn talrijke inlandse studenten bekend als de beste onderwijzer die ooit in hun midden verbleef.

29 juli 1953.
R. J. Gillet.