

METZ (*Gerard*, Broeder *Gerard*), Missionaris van Afrika (Witte Pater) (Maastricht, 1.11.1850 — Kala, Tanganyika Territory, 10.9.1909).

Oud-pauselijk zouaaf, beantwoordt hij de oproep van Mgr Lavigerie tot de oud-zouaven, om de karavanen der Witte Paters naar de binnenlanden van Afrika te begeleiden en te beschermen. Hij begeeft zich met andere Nederlanders naar Algiers, doch treedt daar in het noviciaat der Witte Paters voor missiebroeders en legt de missionariseed af als Br. Gerard, de 9^e april 1882.

Hij gaat sloop te Algiers, met de vierde karavaan, op 22 april 1883 en komt 6 december te Ujiji aan, met PP. Coulbois, Vyncke en Landeau. Hij verblijft te Ujiji tot 7 maart 1884, op welke datum hij met PP. Coulbois en Randabel naar Uzige (Burundi) stevent, voor de stichting van een missie bij de hoofdman Rusavia.

Op 19 september daaropvolgend zijn de missionarissen door de Arabische machthebber Munie Heri verplicht de missie bij Rusavia te verlaten. Op 29 oktober zijn ze te Kibanga terug.

Br. Gerard vergezelt Pater Landeau naar Mkapakwe (Marungu), de 19^e januari 1885 en keert daarna naar Kibanga terug. Op 8 mei eerstvolgende verlaat hij andermaal Kibanga, met P. Randabel, E. P. Coulbois, provicaris, zendt hen, met P. Landeau, een nieuwe missie stichten bij de Wafipa (Oostkust van het Tanganika-meer). P. Randabel en Br. Gerard bezoeken kapitein Storms te Mpala in 't voorbijgaan en begeven zich van daar naar Mkapakwe.

Ondertussen brengt een spoedbericht bevel de twee posten der A. I. A. (Internationale Afrikaanse Vereniging) over te nemen, wat verwezenlijkt wordt voor Mpala op 5 juli 1885, door PP. Moinet en Moncet en voor Karema op 30 juli 1885, door PP. Randabel, Landeau en Br. Gerard.

Br. Gerard verricht te Karema de nodige herstellingen aan de gebouwen en houdt zich onledig met land-en tuinbouw. Br. Gerard was nooit sterk van gezondheid. Hij werd beproefd door dysenterie en pokziekte en leed lange jaren aan een zware zenuwziekte.

In mei 1888, neemt E. P. Coulbois hem mee naar Kibanga, op rustkuur. Op 9 oktober is hij te Karema terug en vergezelt PP. Randabel en Van der Straeten naar Urwira (Kirando), voor een nieuwe missiestichting. Op 24 november 1889, is hij te Karema terug en helpt er een nieuwe kerk bouwen.

Op 30 maart 1891, gaat hij sloop te Karema, met PP. Josset, Randabel en Pruvôt. Men wil het nogmaals wagen een missie te stichten bij Rusavia, in Uzige (Burundi). De reis gaat over Mpala, Kibanga en Ujiji. Door de onwil der slavenjagers te Ujiji wordt het een nieuwe mislukking (zie biographie Guillet in *Belg. Kol. Biografie*, III, 392). De missionarissen zijn op 22 mei te Karema terug.

Mgr Lechaptois neemt Br. Gerard met zich mee naar Kala, op 10 augustus 1892. Hij overleed in die missie op 10 september 1909.