

**ROELANDTS** (*Frans*), Missionaris-Jezuïet  
(Zaventem, 17.12.1872 — Mbeno, 13.10.1932).

Geboren te Zaventem in Brabant op 17 december 1872, doet Frans Roelandts zijn aanvraag om als hulpbroeder aangenomen te worden in de orde der Jezuïeten. Hij doet zijn intrede in het noviciaat te Drongen op 24 juli 1898. Vurig verlangt hij naar de missie van de Kwango te vertrekken, en reeds drie jaar later, op 13 augustus 1901 wordt zijn wens vervuld. Hij wordt naar Kisantu gezonden, waar hij gans zijn eerste term werkzaam zal zijn als « smid en timmerman », bediening die echter heel wat meer omvat dan wat de woorden schijnen te beduiden. Inderdaad, hij is er bouwmeester, en trekt er in bakstenen verschillende grote gebouwen op: kapel, woonhuizen, slaapzalen, scholen, schrijnwerkerij, smidse, enz. Zijn gedegen vakkennis en zijn onvermoeide werkzaamheid stelt hij ten dienste van de jonge opkomende missie.

Na elf jaar arbeid, komt hij in 1912, voor een eerste maal rusten in het vaderland. Nog hetzelfde jaar vertrekt hij opnieuw naar de missie voor een term van twaalf jaar. Nu zal hij op verschillende posten van het binnenland werkzaam zijn: Kikwit (1912-1913); Wombali (1913-1914); Kikwit (1914-1916); Wombali (1916-1919); Kimbau (1919-1923); Wombali (1923-1924); te Wombali bouwt hij de residentie van de paters, en staat er in voor de materiële uitrusting van de missiepost. Hij vergezelt de missionarissen op hun missietochten, en dringt met hen tot diep in het land van de Bayaka.

Na een tweede verlofperiode in het vaderland keert hij op 10 januari 1925 naar de missie terug, en wordt nu opnieuw naar Wombali gestuurd waar hij gelast wordt met het onderhoud van de boot, die op de Kwango het verkeer van de missionarissen moet verzekeren. In 1931 wordt hij overgeplaatst naar Mbeno. Het is zijn laatste benoeming: uitgeput en afgewerkt, wil de zestigjarige nog altijd zijn ziekte voor zijn omstaanders verbergen. Tot op de dag van zijn afsterven bleef hij op de been, hoewel hij sinds een paar dagen leed aan een acute enteritis. Hieraan is het dat hij bezweek op 13 oktober 1932.

5 maart 1953.  
C. Depoorter, S. J.

*Échos de Belgique*, 1933, p. 8. — Janssens et Cateaux, *Les Belges au Congo*, p. 360.