

**HOEF (VAN)** (*Willem-Hubertus*), Missionaris van Afrika (Witte Pater) (Neeritter, Holland, 17.7.1882 — Heverlee, 7.3.1946). Zoon van Jan en Gielen, Anna.

Enige tijd na de geboorte van de kleine Willem, verhuisden zijn ouders naar Kinrooi (Limburg). Hij studeerde aan de apostolische school van de Witte Paters te Mechelen, deed zijn twee laatste collegejaren bij Sint-Jan Berchmanscollege te Antwerpen. Na zijn noviciaat te Maison-Carrée (1905-1906) gaat hij naar Karthago voor zijn theologische studies en wordt er priester gewijd op 29 juni 1909.

Op 8 augustus gaat de jonge missionaris schep te Marseille. Over Mombasa-Port Florence-Mwanza-Tabora-Karema bereikt zijn karavaan Boudewijnstad, haar bestemmingsoord in het apostolisch vicariaat Opper-Congo (M<sup>r</sup> Roelens). Na aldaar de taal aangeleerd te hebben, vertrekt hij in de junimaand van het volgende jaar naar het verre Kivu. Een eerste missie (te Nyagezi) was in Kivu gesticht geweest ten jare 1906. Thans richten de missionarissen (P. Weymeersch, P. Van Hoef en Broeder Marcellinus) hun schreden naar het hart van de streek en vestigen zich op de oevers van het meer, bij de hoofdman Katana. De missionarissen beleefden er pijnlijke dagen en ontsnapten ter nauwer nood aan de dood: Katana met zijn mannen had beslist de missionarissen van kant te maken. Deze barikadeerden zich in hun lemen woning en zonden hulp vragen bij de militaire post te Nyalukemba. De aankomst van enige zwarte soldaten overtuigde Katana voor goed dat het voor zijn eigen behoud geraadzaam was van zijn opzet af te zien.

De missie onder de leiding van Pater J. Watteyne was goed op dreef, toen nieuwe onweerswolken kwamen aandrijven. In 1914 maakten de Duitsers zich meester van het eiland Ijwi en bestookten van daaruit de westelijke oever van het meer. De Belgische troepen waren op de missie gelogeed en gedurende maanden leefden de missionarissen onder de bedreiging van een aanval.

Na zes jaar ijverig werken te Katana wordt P. Van Hoef aangesteld als overste van de missiepost Rugari (Lulenga). Pater Van Hoef had het Swahili geleerd als omgangstaal te Boudewijnstad, de Mashi-taal te Katana. Na enige weken is hij ook het Kinyaruanda machtig en geeft zich met hart en ziel aan de bekering

der bewoners van de vulkanenstreek, ten Noorden van het Kivu-meer. Met voorzichtigheid en wilskracht werkt hij door, sticht overal schoolkappen en verwekt in weinige jaren een mooie christenheid van 7.000 gedoopten. Zijn gezag bij de bevolking is groot. Over heel de streek wordt hij geacht en bemind.

Zijn onverschrokkenheid als jager en bergbeklimmer hebben zijn naam overal bekend gemaakt. Met het geweer beschermt hij de akkers en de kudden der inboorlingen tegen olifanten en leeuwen. Hij is de eerste met zijn Zwartten om de top van de Mikeno-berg (4437 m) te bereiken. Dit schone sportieve feit verschafte hem in 1932 de eer door koning Albert uitgenodigd te worden om Zijne Majesteit te vergezellen bij zijn uitstappen in de streek der vulkanen. De koning beproefde het zelfs om ook de Mikeno te bestijgen; doch de overvloedige regens zetten de beklimming stop op enige honderden meters van de top.

In 1928 werd Pater Van Hoef naar Nyagezi overgeplaatst; van daar naar Sola (Brugge-Sint-Donaas). Enige maanden later is hij terug in Kivu, te Ngweshe. In 1929 wordt hij professor aan het klein seminarie te Mugeru-Katana. Bobandana dankt hem de bouw van een mooi kerkgebouw. In 1936 heeft hij het geluk een nieuwe stichting te mogen aanvangen op het eiland Ijwi. Twee jaren noeste bedrijvigheid hebben zijn krachten gesloopt. Een jaar rust en goede zorgen in het vaderland herstellen hem in zoverre dat hij einde 1939 het werk kan hervatten te Mungombe. 't Is daar ook dat hij zijn laatste krachten zal ten beste geven.

In februari 1946 werd hij, zeer ziek, naar België teruggestuurd. Hij stierf in het scholastikaat der Witte Paters, te Heverlee, bij Leuven.

Publicaties: *Maandschrift der Witte Paters*, Antwerpen, 1910, *Stichting van Sint-Lambertus-Luik*, blz. 378. — 1911, *Een bezoek bij Kalibanya*, blz. 855.

*Iets over de Geesten in Kivu*, blz. 216. *Het missiewerk te Sint-Lambertus Luik*, blz. 230. *De oorsprong van het menselijk geslacht*, blz. 321. — 1912, *Land, volk en missie te Sint-Lambertus Luik*, blz. 193.

*Missions d'Afrique des Pères Blancs*, Anvers, 1911, *Une visite chez le sous-chef Kalibanya*, p. 43. *Une promenade des Esprits*, p. 193. *L'origine de la race humaine*, p. 365. — 1913, *La pêche au lax K* p. 224. — 1914, *Au pays de Ngweshe*, o. 155. — 1922, *Joies et espérances apostoliques*, p. 249. *Joies du missionnaire*, p. 264. — *Grands Lacs*, Namur, *A l'assaut du Mikeno*, 1934-1935, p. 325.

[J. S.] 24 augustus 1955.  
P. M. Vanneste.