

VERBEKE (*Cyriel*), Missionaris van Afrika (Witte Pater) (Ingelmunster, 19.2.1883 — Albertstad, 9.10.1928). Zoon van Hendrik en van Van Parys, Leonia.

Daar zijn ouders in Frankrijk waren gaan wonen, deed de jeugdige Verbeke zijn middelbare studies in dat land. Hij begaf zich naar het noviciaat der Witte Paters te Maison-Carrée (oktober 1903) en werd priester gewijd te Karthago (Tunis), op 29 juni 1906. Op 3 augustus daaropvolgende ging hij scheep te Marseille, met als bestemming het apostolisch vikariaat Opper-Congo.

Zoals vele van zijn confraters bracht hij zijn eerste jaar door in de missie te Mpala. Op 23 april gaat hij als leraar over naar het klein seminarie te Lusaka en van daar naar Boudewijnstad (23 oktober 1911). Einde september 1912 komt

hij te Bobandana aan en helpt er Pater Gillès de Pélichy de missie Sint-Jozef stichten. De schoolkapellen te Kitalaga en te Kilima Mungo vonden in Pater Verbeke een bekwaam bestuurder. De compagnie zwarte soldaten van luitenant Henry had in hem een ijverig aalmoezenier. Zijn vrije tijd besteedde hij aan het opstellen van een Hunde-spraakunst. Een jaar later vinden we Pater Verbeke te Katana (Luik-Sint-Lambertus), als bestuurder van de scholen. Gedurende zijn verblijf aldaar werden de boorden van het meer in de nabijheid van de missie dikwijls verontrust door de gewapende aanvallen van de Duitsers.

In de maand maart 1915 wordt P. Verbeke benoemd tot overste van de schone missie te Rugari (Tongeren O. L. Vrouw) en hoofd-aalmoezenier van de troepen in de noordelijke sector Ngoma-Kabare. In de lente 1916 dringen de Belgische troepen Ruanda-Urundi binnen en zetten vervolgens hun marsch voort door Unyanyembe. Pater Verbeke is bij zijn mannen en trekt met hen Tabora binnen (september 1915). In juni 1918 werd hij gedemobiliseerd en in november is hij terug op het klein seminarie te Lusaka.

In 1921 wordt beslist dat de leerlingen afkomstig uit Kivu naar hun geboortestreek zullen overgebracht worden. Te Katana zal een tweede seminarie gesticht worden, dat zal samengaan met een school voor katechisten. P. Verbeke zal de jongens geleiden en de nieuwe school inrichten. De katechistenschool telde 87 leerlingen; op het klein-seminarie legden 26 jongens zich toe op de studie van het Latijn. Gans die jeugd was afkomstig uit de Kivustreek.

In januari 1928 werd P. Verbeke naar Albertstad overgeplaatst. Zijn verblijf aldaar was van korte duur. Op 9 oktober stierf hij aan bulbusverlamming, na luttele dagen ziekte.

Pater Verbeke was een ijverig, vooruitstrevend missionaris; alsook een zeer aangenaam confrater, zeer dienstwillig voor eenieder, vol goedhartigheid en inschikkelijkheid voor de Zwarten, wier achting en genegenheid hij van meetaf gewonnen had.

Dans *Missions d'Afrique des Pères Blancs*, Anvers, 1908, *Sire Lion, histoires vraies et contes nègres*, p. 230. *Nos bons nègres*, p. 283. *Kaniki*, p. 318; 1910, *Jubilé de Mgr Roelens à Baudouinville*, p. 33. *Au pays de Kasanga*, p. 65; 1911, *Jubilé de la mission de Mpala*, p. 66. *Le sacre de Mgr Guillemé*, p. 260; 1913, *La première église chez les Bahunde et les Bahavu*, p. 67, suiv.; 1912, *D'un tout petit harmonium...*, p. 197; 1925, *Les oiseaux ont leur nid*, p. 129; 1926, *De la lumière, s. v. pl.*, p. 97. — Dans *Missions d'Afrique des Pères Blancs*, Paris, 1908 *La malaria du sommeil à Mpala*, p. 317; 1911, *Sacre de Mgr Guillemé*, p. 189; 1921, *Mes pinsons*, p. 372.

20 augustus 1955.

[J. S.]

P. M. Vanneste...

Kronijken van de Witte Paters.