

ACKERE (VAN) (*Jeroom*, kloosternaam: **P. David**), Missionaris capucijn (Egem, 9.2.1892 - St.-Denijs-Westrem, 25.7.1956).

Na zijn humaniora in het scholasticat der Capucijnen te Brugge, trad hij op 21.9.1910 in het noviciaat der Orde en werd op 20.5.1917 priester gewijd. Hij verbleef tot 1927 als predikant in België en vertrok dit jaar als missionaris naar Kongo (Oebangi). Na een paar jaar bestuurder van een lagere school te zijn geweest (Banzystad, 1928, en Molegbe, 1929-1932), werd hij in 1932 tot overste benoemd te Aboembazi tot 1935. Hij bleef tot aan het einde van zijn missieloopbaan de functie van overste vervullen in verschillende posten: Bwamanda (1937), Yakoma (1937-1941), Aboembazi (1941-1943). In 1944 werd hem de delicate bediening opgedragen van bestuurder der inlandse broedercongregatie van Sint-Jozef te Molegbe, taak die hij vervulde tot in 1947. Na zijn verlof in België, werd hij overste te Mawoeya (1948), Banzystad (1949) en Aboembazi (1949-1956) met een kleine onderbreking toen hij een half jaar de bestuurder verving van het Klein Seminarie in Kotakoli (1955).

Beminnelijk mens, zeer bescheiden, invroom, wist hij zich steeds bereidvaardig te schikken in zijn missieloopbaan, waar ook de oversten hem plaatsten. Zeer voorzichtig wist hij zich aan alle omstandigheden aan te passen. Hij stond op het punt voor de vierde maal naar Kongo te vertrekken toen hij bij een auto-ongeval om het leven kwam.

21 maart 1966.

A. Roeykens, o.f.m. cap.

Vox Minorum, X, 1956, 143-148.