

ANTONISSEN (Jan-Frans), Missionaris van Scheut (Achterbroek, Kalmthout, 18.9.1891 - Bagabag, Filippijnen, 22.5.1945). Zoon van Antonius-Cornelis en Vandekeybus, Anna-Maria-Catharina.

Na zijn humaniora-studies aan het klein seminarie te Hoogstraten trad hij in het noviciaat te Scheut op 7 september 1910. De 9^e september van het volgend jaar sprak hij zijn eerste kloostergeloften uit. Toen de oorlog uitbrak ging hij zijn studies voortzetten te Londen. Vanaf 1915 was hij brankardier in het Belgisch leger. Op 2 februari 1920 werd hij priester gewijd en op 1 oktober van hetzelfde jaar vertrok hij naar Congo. Hij was bestemd voor het apostolisch vikariaat Nieuw-Antwerpen en bracht de eerste maanden van zijn verblijf in de missie door te Nieuw-Antwerpen. In juli 1921 verhuisde hij naar Umangi om daar het bestuur van de school over te nemen, tot hij in oktober benoemd werd tot reizende missionaris. In oktober 1923 werd hij overgeplaatst naar Bosu Modanda en in augustus 1924 naar Elisabetha. Hij moest echter naar België terugkeren in 1926. Hij arriveerde te Scheut op 20 november. Het volgend jaar vertrok hij naar de missie van de Filippijnen. Daar was hij eerst werkzaam te Baguio en vanaf 1932 te Bagabag. Op het einde van de oorlog werd hij door de Japanners aangehouden. Hij bezweek onder de folteringën op 22 mei 1945.

7 februari 1966.
M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van Boma, Nieuw-Antwerpen, Umangi, Barumbu en Bosu Modanda. — *Nouv. de la Congr.* n. 15, 23, 35, 36, 42. — *Chronica Congr.* n. 23, 57. — *Missiën van Scheut*, 1920, blz. 215; 1922, blz. 214; 1926, blz. 283; 1945, blz. 43, 48; 1948, blz. 235 (O. Dewilde, Laatste maanden en dood van E.P. Francisco Antonissen); 1950, blz. 135; 1957, blz. 134. — Corman, *Annuaire* 1924, blz. 57. — *Bull. Union Miss.*

Clergé, 1945, blz. 67. — *Annalen van Sparrendaal*, 1920, blz. 238; 1950, blz. 131.