

BAAR (VAN) (*Johannes*), Missionaris van Afrika (Witte Pater) ('s Hertogenbosch, 19.5.1881 - Bokstel, 18.5.1941). Zoon van Leo en Dupont, Katarina.

Hij werd priester gewijd in zijn bisdom ('s Hertogenbosch) op 25 mei 1907. In de maand oktober daarop begeeft hij zich naar het noviciaat der Witte Paters, te Maison-Carrée. Zijn tweede proefjaar brengt hij door bij de Wadhia, Kabystenam van Noord-Afrika. Op 13 september 1909 verbindt hij zich door de missionariseed aan de Sociëteit der Witte Paters. Na gedurende enige maanden het ekonoomaat te hebben waargenomen in het seminarie der Witte Paters te Bokstel wordt hij aangeduid voor het vikariaat Zuid-Nyanza, dat zich destijds uitstreckte van Bukoba, in de nabijheid van het Victoria-Nyanzameer tot op de oevers van de Tanganika- en Kivu-meren. Op 10 maart 1910 ging P. Van Baar sloop te Marscille.

P. Van Baar kwam op 29 mei te Rwaza, in Ruanda aan, enkel enige weken na de moord op Pater Loupias, overste van dezelfde missie. De bewoners van de streek, Balera geheten, waren voortdurend in opstand tegen koning Musinga. In 1910 en 1911 vielen acht kristenen door de heidenen vermoord.

Al die gebeurtenissen konden echter de bekeering der Balera niet tegenhouden. De missie telde een duizendtal gedoopten en 1500 katechumenen, wier getal dagelijks aangroeide.

In 1912 wordt Pater Van Baar overgeplaatst naar Nyundo. Een jaar later wordt hij benoemd te Zaza. Later weer gaat hij terug naar Rwaza. Van daaruit schrijft hij: „Zoals de toestand nu is, is het bijna ondoenlijk. In ons district zou er plaats zijn voor verschillende missieposten en nu hebben wij 250 000 zielen te bewerken met 3 man...” Te Zaza, waar hij in 1920 overste wordt wint hij de genegenheid van zijn parochianen, die hij allen met de naam kent en die in alle omstandigheden bij hem vrij gaan aankloppen. Met lede ogen zien ze hem Ruanda verlaten, daartoe gedwongen door een blijvend asthma.

Na een lange en pijnlijke behandeling is hij dermate hersteld dat hij op 27 juni 1927 terug kan vertrekken naar Ruanda. Daar aangekomen, wordt hij benoemd te Rwaza (15 september) en later te Zaza. In 1929 meldt hij de volgende bijzonderheid: „Dit jaar heeft Zaza zijn tweeden priester aan Ruanda geschonken, nl. Pater Aloysius Bigirumwami (thans Monseigneur, apostolisch vikaris van Nyundo), afstammeling van de oude koninklijke familie van Gisaka... Hij is de oudste van 11 kinderen in leven. „Een foto van Pater Aloysius, te midden van zijn familie, illustreert de Hollandse *Annalen der Witte Paters* van die tijd.

Doch weldra kwam zijn oude kwaal weer boven en dwong P. Van Baar tot werkloosheid en tot terugkeer naar het vaderland. Op 31 maart 1931 is hij te Bokstel terug. Hij hield zich daar onledig met propaganda voor de missies en vooral met het opstellen van het maandschrift. Hij overleed te Bokstel op 28 mei 1941.

28 januari 1957.

[W. R.]

P.M. Vanneste (†)

Kronieken der Witte Paters.