

**BOSCH (VAN DEN) (Gustaaf)**, Missionaris van Afrika (Witte Pater) (Tielt, 19.1.1870 - Namen, 20.2.1933). Zoon van Alfons en Heytens, Louiza.

Na zijn middelbare studies in het college te Tielt, begaf G. Van de Bosch zich naar het klein seminarie te Roeselare en van daar naar het groot seminarie te Brugge, alwaar hij op 27 mei 1893 priester werd gewijd. De eerste jaren van zijn priesterschap bracht hij door als leraar in het klein seminarie te Roeselare.

Professor Van den Bosch stond er hoog aangeschreven als leraar en opvoeder van de jeugd. Zeer Eerw. Heer Féron, kanunnik van het bisdom Doornik, stelde hem voor naar dit bisdom over te gaan als inspecteur van het katholiek onderwijs; doch de toekomstige missionaris behield zijn vrijheid van handelen.

In 1900 trad Eerw. Heer G. Van den Bosch, te samen met zijn broer Vincent, in het noviciaat der Witte Paters te Maison-Carrée.

Zijn tweede proefjaar bracht Pater G. Van den Bosch door te Thibar (Tunisie). Zijn verblijf aldaar heeft hij neergeschreven in zijn dagboek, dat destijds door de Kongo-vrienden van Tielt in 't licht werd gegeven.

Na zich door de missionariseed aan de Sociëteit der Witte Paters verbonden te hebben (12 september 1902), verbleef Pater G. Van den Bosch als medeprocureator te Antwerpen (1902-1904) en later te Rijsel en weer te Antwerpen.

Wie hem in die tijden heeft gekend, kan getuigen van zijn diep geestelijk leven, gekenmerkt door levendig geloof en liefde. Verder was hij in zijn omgang zeer minzaam en opgevoerd. Hij vertelde graag nog uit de tijd van professorsleven te Roeselare en verhaalde dan allerlei grappige voorvallen, waarmee hij allerlachlust kon opwekken en zelf hartgrondig medelachte.

In de loop van 't jaar 1912 kreeg hij zijn benoeming voor de missie van het Albert-meer. Hij scheepte te Marseille in (11 augustus) en kwam op 21 november te Kilo aan. Hij had de gelegenheid sommige missies van Uganda te bezoeken. Zijn reisverhaal werd in boekvorm door de Tieltsse Kongo-vrienden uitgegeven. De missie te Kilo wijdde haar zorgen hoofdzakelijk aan de volksstam der Walendu. P. Van den Bosch verbleef te Kilo tot in 1919. Daarna werd hij met Pater Van den Eynde als overste naar de nieuw te stichten missie te Fataki, tussen Mahagi en Kilo, gezonden (april 1919). Zijn wankele gezondheid belette hem ten volle het werk, dat de missionaris op de schouders weegt, te vervullen. Toen echter Pater Van den Eynde Fataki verliet, werd Pater Van den Bosch tot overste van de missiepost aangesteld (mei 1923). Nu vond de niet meer jonge missionaris de nodige krachten om ten volle zijn ambt waar te nemen. Gedurig nu zag men hem op stap, zich behelpend met een wandelstok, om heel het missiewerk na te gaan en te besturen.

Moedig bood hij het hoofd aan de duizend en een beslommingen van het missiewerk. Altijd met dezelfde wilskracht en dezelfde overtuiging trachtte hij de bij uitstek wilde Walendu op de weg des heils te brengen en te houden. Hij wierp zelfs de basis voor een congregatie van inlandse religieuzen. Doch de ondervinding wees uit dat de tijd hiervoor nog niet gekomen was.

Zijn samenspraken met de inboorlingen benuttigde hij om zich te volmaken in de kennis der taal en der zeden van de Walendu. En hij nam ter hart zijn bevindingen mede te delen aan zijn jongere medebroeders, om ze meer en meer te bekwamen en beter te richten in 't volbrengen van hun taak. Zijn etnologische bevindingen gaf hij ten beste in bijdragen die in *Anthropos* verschenen, en zeer gewaardeerd werden door Eerw. Pater Pinard de la Boulaye.

In 1928 oordeelden de Oversten dat de tijd gekomen was om Pater Van den Bosch rust te laten genieten in het vaderland. Hij kwam terug en verbleef te Leuven en te Namen, alwaar hij nogal onvoorziens overleed. Zijn laatste

levensjaren besteedde hij aan 't bevorderen van de godsvrucht tot het Apostelhart van Jezus. Zijn vlugschriften en prenten met het beeld van het H. Hart kenden een grote verspreiding. De teksten ervan werden vertaald in het Duits, het Engels en het Pools.

Bij zijn afsterven werd Pater G. Van den Bosch door allen om zijn zachtmoedigheid en goedheid betreurd en geprezen als een heilig man.

*Publicaties: Maandschrift der Witte Paters*, Antwerpen. — *Opstand in Algerië*, 1901, blz. 211. — *Dood van F. D'Hoop*, blz. 225. — *Uit Maison Carrée*, blz. 307. — *Reisverhaal*, 1913, blz. 47, se. — *De Walendumissie*, 1920, blz. 25, seq. — *Een schoone feestdag*, 1924, blz. 343. [W.R.]

6 februari 1957.

P. M. Vanneste (†)

*Revue mensuelle des Pères Blancs*, Anvers. — *La mission de N. Dame de Kilo*, 1913, p. 193. — *La famille chez les Walendu*, 1925, p. 169. — *L'école normale*, 1926, p. 105. — *Bartolomeo Golo*, 1927, p. 205. — *Nos catéchistes*, p. 301. — *Le rêve du sorcier*, 1928, p. 18. — *Effroyable punition*, p. 177. — *Djéba, le sorcier*, p. 353. — *Deux baptêmes*, 1930, p. 209. — *Sauvés à l'heure du Salut*, 1931, p. 33.