

**BRUSSELAERS** (*Louis-Cornelis*), Missionaris van Scheut (Turnhout, 9.3.1870 - Lier, 21.8.1930). Zoon van Louis en Verheyen, Lucie.

Hij studeerde aan het Sint-Jozefscollege te Turnhout en later aan het klein seminarie te Hoogstraten. In 1909 trad hij in het noviciaat te Scheut en sprak zijn eerste kloostergeloften uit op 8 september 1910. Na zijn wijding tot onderdiaken op 25 juli 1914 werd hij, tijdens het 4<sup>e</sup> jaar theologie, verrast door de oorlog. Hij slaagde er in Engeland te bereiken en zette te Londen zijn studies verder. Hij werd er priester gewijd op 20 juni 1915. Daarna deed hij dienst als brankardier aan het Belgisch front. Op 17 januari 1917 vertrok hij vanuit Engeland naar Congo. Hij was er werkzaam in Beneden-Congo, eerst als coadjutor te Kizu, vervolgens als onderpastoor te Boma (1920), als prokureur te Boma (1921), als coadjutor te Vaku (1922) en opnieuw te Kizu (1923). Einde 1926 moest hij ziek naar België terugkeren. Hij arriveerde te Scheut op 15 januari 1927. Voldoende hersteld, kon hij nog in de prokuur te Antwerpen dienst bewijzen, todat zijn kwaal opnieuw verergerde en hij, na een heelkundige bewerking in het Sint-Elisabethgasthuis te Lier overleed op 21 augustus 1930.

29 januari 1966.

M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van de missieposten van Beneden-Congo. — *Nouv. de la Congr.* n. 9, 19, 23, 27. — *Chronica Congr.* n. 1. — *Mission van Scheut*, 1923, blz. 14, 65; 1927, blz. 47; 1930, blz. 216. — Corman, *Annuaire* 1935, blz. 411.