

**CEULEMANS** (*Lodewijk*, kloosternaam Br. *Humilis*), Missionaris capucijn, ('s-Gravenwezel, 29.10.1876 - Antwerpen, 9.11.1949). Zoon van Lodewijk-Edouard en van Fransens, Elisabeth.

Op 4.12.1896 trad hij als lekebroeder in de Orde der Capucijnen en legde zijn eerste geloften af op 22.6.1902. Toen in januari 1910 een oproep werd gedaan voor kandidaten missionarissen voor Kongo, bood hij zich aan, werd uitgekozen en mocht op 10.9.1910 met de eerste karavaan naar de nieuwe Oebangi-missie afreizen. Hij vatte met zulk een ijver het zware pionierswerk van de stichting te Banzystad aan, dat hij na zes maanden volledig uitgeput naar België moest terugkeren. Gelukkig kon hij in 1913 zijn missie weer vervoegen. Na een paar maanden in de post van Mbindoe gewerkt te hebben, vertrok hij in april 1913 samen met P. Ferdinand naar Aboemombazi om aldaar een nieuwe missiepost te stichten. Hij maakte er zicht verdienstelijk tot in 1916, jaar waarop de oversten hem naar de pas gestichte missiepost van Libenge overplaatsten. Hij was een flinke schrijver en maakte zich aldus ten eerste verdienstelijk. Hij bleef aan de missie van Libenge verbonden tot hij, in juni 1938, definitief naar België weerkeerde. Hij werd portier in het klooster van Antwerpen, waar hij in 1949 stierf als laatste overgeblevene van de eerste karavaan Belgische capucijnermissionarissen in Ubangi.

18 maart 1966.

A. Roeykens, o.f.m.cap.