

COGET (Adriaan), Missionaris van Scheut (Destelbergen, O.-Vl., 16.8.1884 - Antwerpen, 18.7.1961). Zoon van Gustaaf en de la Kethulle, Margareta-Maria.

Na zijn humaniora-studies aan het Sinte-Barakollege te Gent ging hij naar de universiteit, doch na drie jaar, in 1904, trad hij in het noviciaat te Scheut, waar hij op 8 september 1905 zijn eerste kloostergeloften aflegde. Hij werd priester gewijd op 16 juli 1911 en vertrok de 2^e september naar Kongo. Hij was bestemd voor de Kasai-prefektuur en van december 1911 tot december 1912 bracht hij zijn vormingsjaar door te Hemptinne. Daarna werd hij als coadjutor-reispater naar Lusambo gestuurd, waar hij in de eerste dagen van januari 1913 aankwam. In oktober ging hij P. R. Bracq vervangen te Luebo. Vandaar werd hij in december 1914 naar Ndemba gestuurd als plaatsvervanger van P. E. Cock. In augustus 1915 keerde hij terug naar Lusambo. Het volgend jaar, in juli, werd hij overste benoemd te Kanzenze in Katanga. Nadat in juli 1920 besloten was deze afgelegen missie op te heffen, kwam hij in september als overste naar Kabinda. Op het einde van 1925 ging hij voor enkele maanden naar België terug om weer op krachten te komen. Hij arriveerde te Scheut in januari 1926 en kon reeds in oktober weer sloop gaan naar Kongo. Bij zijn aankomst in Kasai werd hij overste benoemd te Ndemba, maar reeds in januari 1927 moest hij naar Lusambo, om daar het bestuur van de missie over te nemen. In april 1928 verhuisde hij weer naar Ndemba als schoolbestuurder en in mei 1931 werd hij er overste van de missie. Een tweede maal keerde hij naar Europa terug in 1936. Hij arriveerde te Scheut op 9 juni, verbleef enkele tijd in het rusthuis te Schilde en ging de 12^e februari 1937 opnieuw sloop naar Kongo. Eerst werd hij benoemd te Lusambo, maar in februari 1938 kreeg hij opdracht een nieuwe missie te stichten bij de Bajila Lungu. De 2^e maart vestigde hij zich te Dikaka, maar in oktober 1941 verhuisde hij de missie naar Mbulungu, waar ze definitief werd opgericht. In maart 1947 ging hij naar Kasangayi. Een derde maal keerde hij naar België terug in 1948, om in februari 1949 opnieuw af te reizen naar Kongo. Nu werd hij belast met de stichting van de missie te Muene Ditu. In april 1952 werd hij overste te Kasangayi, vanwaar hij in november 1959 voor een dringende operatie per vliegtuig naar België moest overgebracht worden. Hij werd onmiddellijk na zijn aankomst naar de Koloniale kliniek te Antwerpen gevoerd en na de operatie kwam hij naar Schilde voor verzorging en herstel. Tenslotte kwam hij terecht in de Sint-Vincentiuskliniek te Antwerpen, waar hij op 18 juli 1961 overleed.

Eretekens: Ridder in de Koninklijke Orde van de Leeuw en in de Kroonorde.

Publ.: Brieven in *Missiën van Scheut*, 1933, blz. 257-261; 1938, blz. 379-382. — *Missions de Scheut*, 1912, blz. 215-220; 1921, blz. 261-262; 1933, blz. 259-263, 1935, blz. 181-182; 1938, blz. 379-383. — *Annalen van Sparrendaal*, 1934, blz. 225-227.

28 februari 1966.

M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van de missies. — *Nouv. de la Congr.* n. 9, 14, 21. — *Chronica Congr.* n. 63, 66, 69, 71, 72, 73, 78, 146, 151; 187, 278, 280, 298. — *Missiën van Scheut*, 1911, blz. 207; 1923, blz. 16; 1925, blz. 239; 1926, blz. 45; 190, 262; 1928, blz. 82; 1936, blz. 219; 1938, blz. 379; 1960, blz. 31; 1961, blz. 287. — *Ann. van Sparrendaal*, 1911, blz. 192; 1915, blz. 117; 1926, blz. 50. — Streit, *Bibl. Missionum*, XX, blz. 186. — Corman, *Annuaire* 1924, blz. 67; *Ann.* 1935, blz. 145. — Van Wing-Goemé, *Annuaire* 1949, blz. 249. — *Bull. Union Miss. Clergé*, 1936, blz. 172; 1937, blz. 68; 1949, blz. 29, 62. — Janssens-Cateaux, III, blz. 1 106-1 107.