

**COLEN** (*Antoon-Hendrik*), Missionaris van Scheut (Sittard, Ned. Limb., 31.10.1887 · Wamel, Gelderland, Ned., 30.10.1953). Zoon van Aloys-Leonard en Thorrihs, Anna-Maria.

Hij studeerde bij de Paters Passionisten te Kortrijk en volgde lessen in de wijsbegeerte te Boerdonk, waarna hij in 1910 binnentrad in het noviciaat te Scheut, om op 8 september 1911 zijn eerste kloostergeloften af te leggen. Daarna ging hij theologie studeren in het scholustikaat te Leuven. Toen de oorlog uitbrak week hij uit naar Sparrendaal, waar hij op 25 oktober 1914 priester gewijd werd. Daarop trok hij naar Engeland en deed er dienst bij de vluchtelingen, tot hij in januari 1915 de gelegenheid vond om uit Liverpool, aan boord van de *Elisabethville*, naar Kongo af te reizen. Hij was bestemd voor de apostolische prefektuur van Kasai en bracht zijn eerste jaar door te Hemptinne. Begin 1916 werd hij naar Luebo gezonden, voor de katechistenscholen en het apostolaat in de nabije dorpen. Op 29 november 1920 verliet hij Luebo om te Ndemba Pater Bodart als overste op te volgen. Doch in augustus 1924 moest Tshiadi Munanga — zo was zijn inlandse naam, d.i. droge borst, droge longen — wegens ziekte naar Europa terugkeren. Hij arriveerde op 2 oktober te Scheut en na enkele maanden rust werd hij in 1925 aangesteld tot ekonoom te Scheut. Op 21 juli 1928 vertrok hij opnieuw, naar een missie met een meer gezond klimaat: de Filippijnen. Hij werkte er eerst te Bayombong en daarna te Aritao. In 1930 kwam hij naar Nederland om meer Zusters naar de Filippijnen over te brengen. De 2<sup>e</sup> december van hetzelfde jaar vertrok hij uit Nijmegen om te Genua scheep te gaan. Terug in de Filippijnen kreeg hij de leiding van Zusters Franciskanessen van het Allerheiligste Sakrament. Doch in 1933 moest hij definitief terug naar Europa. In België en Nederland vervulde hij verschillende taken: godsdienstleraar op Regina Coeli en redakteur van de *Annalen van Sparrendaal*, aalmoezenier in het gasthuis te Sint-Niklaas-Waas en te Huize (O.-Vl.). In 1948 vestigde hij zich als aalmoezenier in het Sint-Henricus-klooster-pensionaat te Wamel in Gelderland, waar hij op 30 oktober 1953 overleed.

16 februari 1966.  
M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van Luluaburg, Hemptinne, Luebo, Ndemba. — *Nouv. de la Congr.* n. 15, 19, 27. — *Chronica Congr.* n. 1, 34, 45, 92, 106, 107, 198, 205. — *Missiën van Scheut*, 1922, blz. 278; 1925, blz. 166; 1928, blz. 206, 213; 1953, blz. 221. — *Missions de Scheut*, 1953, blz. 207. — *Annalen van Sparrendaal*, 1915, blz. 46, 64; 1917, blz. 278; 1937, blz. 222; 1939, blz. 231; 1953, blz. 189. — *Corman, Annuaire* 1924, blz. 65.