

COOLS (*Frans-Marie-Egide*), Missionaris van Scheut (Antwerpen, 5.8.1881 - Hove, Heneg., 11.5.1945). Zoon van Frans en Bohnen, Jeanne.

Na zijn humaniora-studies, eerst aan het kollege te Aalst en daarna aan het Sint-Michiels-kollege te Brussel, trad hij in 1903 in het noviciaat te Scheut. Zijn eerste kloostergeloften sprak hij uit op 8 september 1904. De 18^e juli 1909 werd hij priester gewijd en de 19^e september van hetzelfde jaar vertrok hij naar Congo. Op 9 oktober arriveerde hij te Kangu, in Mayumbe, om er zijn vormingsjaar door te brengen. Na enkele maanden vertoonde hij de verschijnselen van de gevreesde slaapziekte. De 22^e juni 1910 verliet hij Kangu om zich te Boma te laten behandelen. Daar werd hij naar België teruggestuurd, waar hij op 30 augustus aankwam. Twee jaar later, op 13 juni 1912, ging hij te Genua sloop naar de missie van de Filippijnen, vanwaar hij in 1914 naar China moest vertrekken. Hij was er werkzaam te Siwantze, maar moest in 1916 opnieuw naar Europa terugkeren. Hij belandde in Engeland, kwam in 1918 weer naar België, verbleef in 1919 gedurende enkele maanden in Frankrijk bij de Belgische vluchtelingen, om in 1920 zijn intrek te komen nemen in het huis van de Congregatie te Walcourt, waar hij in 1922-1923 overste was. In 1937 liet hij zich inlijven in de geestelijkheid van het bisdom Doornik. Hij werd pastoor te Maffle, vervolgens te Hove, waar hij op 11 mei 1945 overleed.

7 februari 1966.
M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van Boma, Kangu. — *Missiën van Scheut*, 1909, blz. 191, 209; 1912, blz. 150. — *Nouv. de la Congr.* n. 9, 17. — *Annalen van Sparrendaal*, 1909, blz. ... Janssens-Cateaux, III, blz. 1106-1107.