

CROMBE (*René, Jozef*), Missionaris van Scheut (Velzeke, 9.5.1878 - Zottegem, 14.12.1955). Zoon van Louis en Droesbeque, Virginie.

Na zijn humaniora-studies te Geraardsbergen en te Eeklo, trad hij in het noviciaat te Scheut in 1899 en sprak zijn eerste geloften uit op 8 september 1900. Priester gewijd op 15 juli 1905, vertrok hij de 7^e september naar Kongo, aan boord van de *Léopoldville*. De 28^e was hij te Boma, vanwaar hij verder reisde naar de Kasai-missie waarvoor hij bestemd was. Zijn vormingsjaar bracht hij door te Sint-Trudo bij Lusambo, waarna hij in november 1906 naar Luluaburg vertrok. Hij werd naar Mushenge gestuurd, doch in september werd deze missie opgeheven en de Paters kregen opdracht een nieuwe missie te gaan stichten te Mpangu, op de linkeroever van de Kasai. Na meer dan een maand oponthoud te Bena Makima, van 5 oktober tot 11 november, kwam men op 12 november 1908 ter bestemming. De 23^e maart vertrok P. Crombé voor de jaarlijkse retraite naar Luluaburg. Hij werd er wegens ziekte weerhouden en daarna benoemd voor de Sint-Trudo-missie, waar hij de 6^e mei aankwam. Op 2 april 1914 moest hij ziek naar België terugkeren. Hij werd er door de oorlog verrast en deed intussen dienst als onderpastoor te Zottegem. Na de oorlog verbleef hij enkele tijd in het rusthuis van de Congregatie te Schilde, en van maart tot augustus 1920 hield hij zich bezig met het werk der Belgische vluchtelingen in Frankrijk, waarna hij benoemd werd tot ekonoom van het huis van de Congregatie te Walcourt. In 1928 scheepte hij zich opnieuw in naar Kongo. Hij arriveerde de 12^e september te Luebo, waar hij benoemd was voor de prokuur. Zijn gezondheid liet echter heel wat te wensen over, en hij moest reeds in augustus 1929 voor twee maanden op rust naar Brabanta, en in november voor een maand naar Luluaburg. Toch hield hij vol. In oktober 1931 werd hij verplaatst naar Hemptinne, waar hij vooral belast werd met het bedienen van de bijpost van Sint-Remigius te Kashangayi, die hij in 1936 als een volledige en afzonderlijke missie mocht inrichten. In maart 1947 keerde hij ziek naar België terug. Hij deed er dienst als aalmoezenier van de Zusters te Nokere en vanaf 1952 te Leeuwergem. Hij overleed in de kliniek te Zottegem op 14 december 1955.

Public.: *Brieven in Missiën van Scheut*, 1923, blz. 41-43; 1930, blz. 179-180. — *Ann. Gen. H. Kindsheid*, Gent, 1923, blz. 57-59.

28 januari 1966.

M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken Boma, Sint-Trudo, Luluaburg, Mushenge, Mpangu, Bena Makima, Luebo, Hemptinne. — *Nouv. de la Congr.* n. 21, 27. — *Chronica Congr.* n. 130, 183, 198, 226, 227, 230, 231, 232. — *Missiën in China en Congo*, 1905, blz. 191; 1907, blz. 43; 1909, blz. 264; 1928, blz. 189; 1934, blz. 329; 1956, blz. 54. — *Bull. Union Miss. Clergé*, 1956, blz. 94. — Corman, *Annuaire* 1935, blz. 143. — Grootaers-Van Coillie, *Bibliogr. Scheut*, blz. 29. — Streit, *Bibl. Missionum*, XX, blz. 186-187. — *Annalen van Sparrendaet*, 1905, blz. 239. — Janssens-Cateaux, III, blz. 1 106-1 107.