

**DEMAREZ** (*Firmin-Juul-Valcer*), Missionaris van Scheut (Lichtervelde, 15.6.1885 - Rocselare, 26.11.1965). Zoon van Constantinus en Derycke, Julia.

Na zijn humaniora-studies aan het kollege te Tielt ging hij wijsbegeerte studeren aan het klein seminarie te Rocselare en theologie aan het groot seminarie te Brugge. Hij werd priester gewijd op 12 december 1909. Daarna werd hij achtereenvolgens coadjutor te Ramskapelle, leraar aan de normaalschool te Torhout (1910), onderpastoor te Outrijve (1919) en te Anzegem (1920), tot hij op 31 oktober 1922 binnentrad in het noviciaat te Scheut. Hij legde zijn eerste kloostergeloften af op 1 november 1923 en vertrok de 24<sup>e</sup> februari 1924 naar Kongo. Hij was bestemd voor het apostolisch vikariaat van Opper-Kasai en bracht zijn eerste jaar door te Hemptinne om zich vooral door de taalstudie voor te bereiden op het missiewerk. In april 1925 werd hij coadjutor benoemd te Sint-Jozef-Luluaburg. In december 1926 werd hij leraar aan de normaalschool, waar van hij in oktober 1928 het bestuur op zich nam. Hij legde er ook de grondslagen van de oprichting van een Kongregatie van inlandse Broeders. In november 1930 moest hij terug naar België om weer op krachten te komen. Daar hij leed aan een leverkwaal mocht hij niet meer naar Kongo terug. Hij verbleef eerst te Schilde, daarna te Torhout, waar hij meewerkte aan de propaganda voor de missies, totdat hij in 1933 weer zijn diensten aanbood aan de bisschop van Brugge. Na in het bisdom verschillende functies bekleed te hebben, overleed hij te Rocselare op 26 november 1965.

5 maart 1966.

M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboek van Luluaburg. — *Nouv. de la Congr.* n. 52. — *Chronica Congr.* n. 1, 2, 23. — *Missiën van Scheut*, 1924, blz. 95; 1925, blz. 95, 236; 1926, blz. 210; 1929, blz. 81; 1930, blz. 55, 152, 200; 1931, blz. 45.