

DEPLUET (*Lodewijk*), Missionaris van Afrika (Witte Pater) (Sint-Truiden, 29.2.1896 - Bukavu, 14.2.1947). Zoon van Auguste en van Peeters, Maria.

Na voltooide humaniora-studies te Sint-Truiden, vatte L. Depluet de studie van de wijsbegeerte aan in het klein-seminarie van dezelfde stad en voltooide ze te Boechout, bij de Witte Paters. Zijn intrede in het noviciaat te Maison-Carrée dateert van september 1920. Hij wordt priester gewijd te Karthago (Tunesië), op 28 juni 1925. Op 1 oktober daaropvolgende gaat hij scheep naar het apostolische vikariaat Opper-Kongo. Te Boudewijnstad aangekomen, wordt hij door Mgr. Roelens benoemd te Kasongo (Manyema).

Na twee jaar missie-arbeid aldaar, gaat hij over naar de missie Ngweshe Sint Jan, in het Kivu-gebied (13 januari 1927), verlaat deze missie voor Bobandana (5 november 1927), doch keert als overste naar Ngweshe terug (20 februari 1930). Na een jaar rust in het vaderland (1936), wordt hij overste benoemd te Nyangezi en later te Uvira en te Mungombe. Op 25 augustus 1945 vinden wij hem te Bukavu, als ekonoom van het vikariaat.

Een smartelijk auto-ongeluk kwam op 14 februari 1947 een einde stellen aan de loopbaan van deze zeer verdienstelijke missionaris, door allen bemind. Zeer ijverig en vol godsvrucht, heeft hij in alle bescheidenheid zijn beste krachten aan het missiewerk gegeven. Zijn stoffelijk overschot rust op het kerkhof te Kahare.

24 september 1957.

[W. R.]

P.M. Vanneste (†)

Archief der Witte Paters.