

EEGHEM (VAN) (*Karel*, kloosternaam *Br. Mariaan*), Missionaris capucijn (Oostkamp, 9.4.1876 - Molegbe, Oebangi-Kongo, 15.3.1954).

Hij trad in de Orde der Capucijnen als lekebroeder op 26.6.1897 en legde zijn geloften af op 21.6.1900. Toen de Oversten beroep deden in 1910 op vrijwilligers om de missie van Oebangi in Kongo te gaan stichten, hood Br. Mariaan zich aan, doch hij kon eerst op 18.1.1913 met de derde karavaan vertrekken. Na enige tijd gewerkt te hebben aan de opbouw van de missies van Mbindoe, Banzystad en Libenge, werd hij in februari 1916 overgeplaatst naar Aboembazi, waar hij werkzaam bleef tot 1953. Op het kerkgebouw na, heeft hij aldaar de ganse missie in baksteen opgetrokken. Hij was een bescheiden, vroom en joviaal mens.

18 maart 1966.
A. Roeykens, o.f.m.cap.