

**HERTVELDT** (*Gerard*, kloosternaam: *P. Elooi*), Capucijn-missionaris, Pamel, 27.8.1883 - Brussel, 7.12.1960).

Gelijk zijn broeder Gustaaf, werd hij op 25.9.1903 capucijn, en priester gewijd op 21.5.1910. Hij verbleef eerst in België als predikant en vertrok op 16.12.1919 naar de missie van Oebangi. Hij werd er in 1923 overste van de pas gestichte missiepost van Yakoma die hij volledig inrichtte en bestuurde tot 1936. Vervolgens was hij nog overste van de missieposten: Libenge (1938-1939), Aboemombazi (1940-1941), Yakoma (1941-1946), Boesinga (1946-1947), Wapinda (1948-1949), Bosobolo (1949-1953) en Yakoma (1953-1955). Eenvoudige, stille werker, begaan met het inrichten van verschillende missieposten, het verzorgen van de pastorele werkzaamheden op de post zelf, heeft hij, spijs zijn jarenlange hartziekte, dank zijn voorzichtigheid van levenstrant, zich vijfendertig jaar weten dienstbaar te maken in Oebangi. In 1955 kwam hij voor de vierde maal op rust naar België terug; zijn gezondheid liet hem niet meer toe naar de missie van Kongo terug te keren. Hij verbleef dan in het klooster van Brussel, waar hij schielijk aan zijn hartkwaal vijf jaar later overleed.

Hij werd vereerd met de volgende onderscheidingen: ridder in de Koninklijke Orde van de Leeuw (1935), ridder in de Kroonorde (1943), officier in de Orde van Leopold II (1951).

21 maart 1966.

A. Roeykens, o.f.m.cap.