

533

JANSEN (Emiel-Jan), Missionaris van Scheut (Baarle-Hertog, prov. Antw., 17.4.1905 - Genk, 2.6.1964). Zoon van Antoon-Jaak en De Bont, Joanna-Maria.

Na zijn humaniora-studies aan het klein seminarie te Hoogstraten trad hij in 1925 in het noviciaat te Scheut, waar hij op 8 september 1926 zijn eerste kloostergeloften aflegde. Op 16 augustus 1931 werd hij priester gewijd en de 4^e november 1932 vertrok hij naar Kongo. Hij was bestemd voor het apostolisch vikariaat Lisala en verbleef eerst enkele maanden te Nieuw-Antwerpen en te Boyange. In 1933 werd hij coadjutor benoemd te Bominenge. In mei 1938 verhuisde hij als reispater naar Bangabola en in december van hetzelfde jaar terug naar Bominenge. Van 30 augustus 1946 tot 26 augustus 1947 bracht hij een rustjaar door in België, waarna hij terugkeerde naar Bominenge. In mei 1951 werd hij reispater te Gbosasa en in juni 1954 te Bobadi. Een tweede maal verbleef hij in België van 23 augustus 1957 tot 25 mei 1958. Hij belandde weer te Bobadi, vanwaar hij in maart 1963 ziek naar België moest terugkeren. Hij ging zich vestigen in het jongenstehuis te Genk, waar hij op 2 juni 1964 overleed. Hij werd te Schilde begraven.

Publik.: Brief in *De ijverige Missiebijtjes*, 1934, blz. 117.

8 maart 1966.

M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van de missies. — *Chronica Congr.* n. 20, 32, 89, 118, 124, 134, 176, 251, 260, 318, 333. — *Missiën van Scheut*, 1931, blz. 194; 1932, blz. 311; 1933, blz. 75; 1964, n. 9, blz. 7; n. 12, blz. 35. — *Bull. Union Miss. Clergé*, 1947, blz. 23; 1948, blz. 10. — Van Wing-Goemé, *Annuaire* 1949, blz. 221. — Grootaers-Van Coillie, *Bibliogr. Scheut*, blz. 49. — Streit, *Bibl. Missionum*, XX, blz. 199.