

JANSSENS (*Alfons-Jozef*), Broeder-missionaris van Scheut (Putte, prov. Antw., 21.12.1903 - Sint-Jozef-Luluaburg, 8.9.1939). Zoon van Karel en Van de Ven, Melania.

In 1930 trad hij in het postulaat der Broeders te Scheut, waar hij na zijn noviciaat zijn eerste kloostergeloften aflegde op 1 november 1932. De 20e april 1934 vertrok hij naar het apostolisch vikariaat van Kasai. Na een kort verblijf te Luluaburg en te Merode werd hij benoemd voor de missie van Tielen-Sint-Jaak, waar hij in september aankwam. In oktober verhuisde hij naar Hemptinne en op het einde van 1937 werd hij belast met de zorg voor de veestapel te Merode. Het volgend jaar, in februari, werd hij naar Ndekeshā gestuurd voor de bouwwerken.

In juni 1939 moest hij met een longontsteking naar het hospitaal te Mikalai overgebracht worden. Hij herstelde en kon na een maand terug naar Ndekeshā. Doch in augustus herviel hij en hij overleed te Mikalai op 8 september 1939.

3 maart 1966.

M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van Luluaburg, Hemptinne, Merode, Tielen, Ndekeshā. — *Chronica Congr.* n. 39, 84, 104. — *Missiën van Scheut*, 1939, blz. 316. — *Bull. Union Miss. Clergé*, 1934, blz. 116; 1940, blz. 14. — Corman, *Annuaire* 1935, blz. 149.