

567

KAPPEL (*Petrus*), Missionaris, Witte Pater
(Eindhoven, 30.5.1878 - Albertstad, 27.11.1938).

Pieter Kappel maakte zijn humaniora-studies door in het Afrikaans Instituut der Witte Paters, te Sint Lambrechts-Woluwe, later overgebracht naar Mechelen. Op 6 oktober 1901 deed hij zijn intrede in het noviciaat te Maison-Carrée (Algerië) en werd priester gewijd te Karthago (29 juni 1905). Op 5 augustus reisde hij uit Marseille af naar het apostolisch vikaariaat Tanganika (Mgr Lechaptois).

Hij werd benoemd te Kala en werkte vervolgens in verschillende missieposten (Usevya, Utinta, Mpimbwe). Een geweldige aardbeving deed de waterbron aldaar drooglopen. Met de inwoners van de streek verhuisden de missionarissen naar Mambwe. Na twee jaren verblijf te Galula, was P. Kappel verplicht op rust naar het vaderland terug te keren (1 juli 1914). Eerst in maart 1915 bereikte hij het klooster der Witte Paters, te Bokstel.

In oktober 1920 scheepte hij een tweede maal in te Marseille, in gezelschap van Mgr Birraux, opvolger van Mgr Lechaptois. P. Kappel was niet van de sterksten onder opzicht van gezondheid. Dit verplichtte hem tot meerdere verwisselingen van missiepost, nl. Urwira, Karema, Kirando en nogmaals Urwira. Daar zijn toestand veel te wensen overliet, stuurde Mgr Birraux de zieke pater naar Kate. Hij genaakte niet verder dan Kirando, waar hij zich aan boord begaf van de ss. *Lieba*, die hem naar het ziekenhuis te Albertstad overbracht. De toegewijde zorgen van Dr Lejeune mochten de lijder geen hulp verstrekken. Op 27 november 1938 ontsliep Pater Kappel kalm en rustig in den Heer.

5 oktober 1957.

[W.R.]

P.M. Vanneste (†)

Kronieken der Witte Paters.