

**PEETERS** (*Pieter-Willem*), Broeder-missionaris van Scheut (Tongerlo, Limb., 27.8.1887 - Mbaya, 27.10.1961). Zoon van Reinier en van Schulmeesters, Anna-Maria.

Hij trad in 1907 in het postulaat der Broeders te Scheut en legde op 27 juni 1909 zijn eerste kloostergeloften af. Daarna was hij als kok van dienst in het huis te Leuven en vanaf 1913 te Scheut. Op 1 oktober 1920 mocht hij naar Kongo afvaren. Hij was bestemd voor het apostolisch vikariaat Nieuw-Antwerpen. Tot 1927 bleef hij verbonden aan de centrale post Nieuw-Antwerpen. Daarna moest hij ziek naar België terugkeren. Pas in februari 1931 mocht hij weer naar Kongo. Na enkele maanden verblijf te Nieuw-Antwerpen, werd hij in oktober benoemd voor Bosu Modanda. Met de jaren verzwakte hij en moest hij zijn bedrijvigheid intomen. In 1945 verbleef hij geruime tijd in het hospitaal te Lisala. Nadat hij in 1951 verhuisd was naar Umangi moest hij zich nogmaals door de dokter laten behandelen. In januari 1957 keerde hij voor een operatie terug naar België, en kon de 8<sup>o</sup> oktober opnieuw naar Kongo vertrekken. Broeder Augustinus — zo noemde men hem gewoonlijk — trok zich te Umangi meer en meer terug in de eenzaamheid van zijn kamer, waar hij zich bezig hield met allerlei kleine maar nuttige karweitjes. In 1958, na een zware hartkrisis, kwam hij naar het hospitaal te Lisala. Daarna verbleef hij verscheidene maanden in het ziekenhuis te Mbaya, waar hij tenslotte op 27 oktober 1961 overleed.

1 maart 1966.  
M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van de missies. — *Nouv. de la Congr.* n. 27, 42. — *Chronica Congr.* n. 1, 13, 118, 184, 244, 245, 253, 264, 275, 304. — *Missiën van Scheut*, 1920, blz. 215; 1922, blz. 214; 1928, blz. 24; 1931, blz. 71; 1959, blz. 260; 1961, blz. 330. — *Anna-*

*len van Sparrendaal*, 1920, blz. 238. — Corman, *Annuaire* 1924, blz. 56; *Annuaire* 1935, blz. 123. — Van Wing-Goemé, *Annuaire* 1949, blz. 210.