

**POLFLIET** (*Gerard-Nestor*), Missionaris van Scheut (Nazaret, O.-Vl., 31.7.1885 - Antwerpen, 31.5.1962). Zoon van Karel en van Stevens, Marie-Elodie.

Na zijn humaniora-studies aan het kollege te Eeklo trad hij in 1907 in het noviciaat te Scheut, waar hij op 8 september 1908 zijn eerste kloostergeloften aflegde. Hij werd priester gewijd op 25 juli 1914. Na het uitbreken van de oorlog week hij uit naar Londen en maakte zich daar verdienstelijk in het werk der Belgische vluchtelingen. De 19<sup>e</sup> augustus 1915 kon hij uit Lissabon naar Kongo afvaren. Hij was bestemd voor het apostolisch vikariaat van Mgr Van Ronslé, maakte zijn vormingsjaar door te Kangu in Mayumbe en werd daarna benoemd voor het distrikt Nieuw-Antwerpen. Daar aangekomen, werd hij naar Umangi gestuurd, waar hij rond half oktober 1916 arriveerde. Hij was er coadjutor en reispater en bijna bestendig was hij op reis om de dorpen te bezoeken en de katechumenaten tot grotere bloei te brengen. Tot hij in 1924 ziek naar Europa moest terugkeren. De 19<sup>e</sup> juni was hij te Scheut en op 17 november 1925 reisde hij opnieuw af naar Kongo. Nog vier jaar werkte hij te Boyange, tot hij in 1929 coadjutor benoemd werd te Lisala. In 1931 verhuisde hij naar Ehonda en op 13 februari 1934 was hij weer in België voor een tweede rustperiode. Na een kuur te Vichy, verbleef hij eerst te 's-Gravenwezel en daarna te Torhout. Op 1 maart 1935 mocht hij terug naar Kongo. Hij belandde weer te Ebonda, vanwaar hij in 1937 naar Yambuku verhuisde. In mei 1940 werd hij coadjutor te Bosu Manzi en in januari 1941 te Lisala. Zijn gezondheidstoestand liet echter veel te wensen over en gedurende de oorlog ging hij tweemaal op rust naar Muanda-aan-zee, van februari tot mei 1940 en van januari tot mei 1943. In juni 1948 kwam hij terug naar Scheut en waagde het in juli van het volgend jaar opnieuw te vertrekken. Niet voor lang echter, want na een operatie te Leopoldstad werd hij in april 1951 voor herstel naar België gezonden. In december achtte hij zich voldoende opgeknapt om het nogmaals te wagen. Hij werd in de missie van Yakamba te werk gesteld, maar in juli 1952 moest hij definitief Kongo verlaten. Hij werd aalmoezenier van de Zusters Franciskanessen te Gooreind en overleed in de koloniale kliniek te Antwerpen op 31 mei 1962.

Publik.: Brieven in *Missiën van Scheut*, 1922, blz. 251; 1923, blz. 9. — *Missions de Scheut*, 1923, blz. 33-34, 40. — *Ann. Gen. H. Kindsheid* (Gent), 1923, n. 412, blz. 25-26.

2 maart 1966.

M. Storme.

Arch. Scheut. — Dagboeken van de missies. — *Nouv. de la Congr.* n. 9, 19, 22, 23, 27. — *Chronica Congr.* n. 4, 32, 37, 45, 48, 49, 50, 54, 56, 109, 110, 118, 144, 156, 174, 175, 183, 190, 198, 308, 310. — *Missiën van Scheut*, 1919, blz. 288; 1922, blz. 214, 251; 1924, blz. 163; 1925, blz. 282; 1931, blz. 143; 1938, blz. 81; 1939, blz. 278; 1949, blz. 196; 1952, blz. 20; 1962, blz. 208. — *Annalen van Sparrendaal*, 1917, blz. 163-164; 1920, blz. 17. — Grootaers-Van Coillie, *Bibliogr. Scheut*, blz. 68. — Streit, *Bibl. Missionum*, XX, blz. 207. — Corman, *Annuaire* 1924, blz. 57; *Ann.* 1935, blz. 127. — Van Wing-Goemé, *Ann.* 1949, blz. 201. — *Bull. Union Miss. Clergé*, 1934, blz. 118; 1935, blz. 89; 1948, blz. 122; 1949, blz. 141; 1951, blz. 74; 1952, blz. 58, 125.